

Karmelparochie
Aalsmeer

sept-okt 2024

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 7 september t/m 4 oktober 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 5 oktober t/m 8 november inleveren t/m woensdag **26 september** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 2 oktober voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochie telefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Sursum corda (verheft uw hart)



De vakantietijd geeft ruimte en rust om meer te wandelen. Op een zomerse donderdag liep ik de Groene Wissel Oosterbeek: een waterig zonnetje voerde mij via een oude kerk langs de Nederrijn en daarna lange tijd parallel aan de spoordijk. Er waren veel lange, saaie, rechte stukken op deze route, waardoor ik met gemengde gevoelens wandelde. Rond koffietijd week ik van de route af om een theehuis te bezoeken. Dat was een opsteker: het theehuis



was een zorgboerderij met prima koffie en heerlijke, zelfgebakken taartjes. Terwijl ik terugliep naar mijn route, doemde ineens een kapelletje op: niet iets dat ik verwachtte tegen te komen op deze plek. Het bleek de Christuskoepel op landgoed Mariëndaal uit 1939. Koningin Wilhelmina riep in 1938 op tot 'morele en geestelijke herbewapening' om zo een tegenwicht te bieden aan de totalitaire fascistische en communistische ideologieën.

Dat inspireerde mevrouw de Bruijn-Van Lede om deze Christuskoepel te laten bouwen. Helaas kon het niet voorkomen dat in 1940 de Duitsers ons land binnenvielen; precies een dag na de oplevering. De tekst boven de kapel luidt: *Sursum corda*. Dat is vertaald: Verheft uw hart.

Na een kort gebed en een paar mooie foto's vervolgde ik mijn weg met meer vreugde in mijn hart. Een paar uren en vele mooie stukjes zouden volgen. Op het einde kwam ik bij een lange lus, waarbij je om een privaat natuurterrein heen cirkelde. De energie was inmiddels weggevloeid en de weg was lang, saai en alleen maar rechttoe rechtaan. Ik mopperde intern over privaat natuurterrein – de schepping is van ons allemaal – en overwoog om dit stuk maar af te snijden. Maar als ik een route loop, dan wil ik het helemaal afmaken. Dus met frisse tegenzin doorgestapt. Kom ik op een gegeven moment langs een modern en nieuw gebouwencomplex. Ommuurd en... met kerkklokken? Het leek mij een nieuw, evangelisch kerkcomplex. Op de Biblebelt zie je regelmatige nieuwe, gigantische moderne kerken verrijzen. Toen ik de ingang naderde kon ik een blik werpen op wat een studiezaal leek te zijn (het scriptorium) en tot mijn

grote verbazing zag ik een kloosterzuster zitten studeren. Dit bleek geen evangelische kerk te zijn, maar een abdij: de abdij Koningsoord. De zusters Trappistinnen wonen in deze prachtige abdij uit 2009.

Verbazing alom. Midden in de kerkelijke krimp, de teloorgang van het Roomse leven, de sluiting van abdijen en kerken, het verdwijnen van



ons lieve Heer uit dorpen en steden bouwden de zusters een grote, moderne abdij en zeggen daarmee tegen de wereld: *Sursum corda*. Diep respect voor de orde die bruist van het leven. Ofschoon de zusters leven in

de beslotenheid van de abdij, zoeken zij op velerlei wijze contact met de samenleving en delen zij hun spiritualiteit en geloof op een open en uitnodigende wijze met ons allen. Verheft uw hart!

Uitrustend bij een nabijgelegen Mariakapel schaamde ik mij voor mijn meditatief gemopper over de saaie route.

Er zijn geen saaie routes in het leven realiseerde ik mij! Er is alleen maar toewijding aan het pad dat je gekozen hebt – of mooier, dat de Heer je aangewezen heeft om op te wandelen.

**Ik heb, o Heer, mij God,
tot U geroepen: Gij hebt
mij nieuw gemaakt.**

Psalms 30

En wanneer nodig, brengt Hij ons bij bronnen op de weg om ons weer op te laden. Moge onze parochiegemeenschappen en onze kerken, net als de Koningsoord, zulke bronnen zijn of worden voor levenswandelaars en zoekers naar zingeving. Met de woorden van wijlen koningin Wilhelmina in een eigentijdse variant: Plekken voor morele en geestelijke herbronning om zo een tegenwicht te bieden aan de zinloosheid, de vermoeidheid en de verlorenheid in onze samenleving. Onze kerken mogen zijn als bomen aan de bron, waaraan velen zich komen laven: oprissen om met nieuwe moed en met vreugde in het hart weer verder te gaan. *Sursum corda!* Verheft uw hart

Diaken Jeroen Hoekstra

In stilte vrijheid ervaren: wandel- en bezinningsweekend

De Trappistinnen nodigen ons uit voor een bezinningsweekend waarbij we even kunnen meeleven met deze zusters. Een datum volgt in het volgende parochieblad. Tijdens dit bezinningsweekend zullen we ook wandelingen maken. Het thema is: In stilte vrijheid ervaren. Dat gaat over onze innerlijke toestand, maar refereert ook aan de vrijheid die wij in ons land mogen ervaren. Ter inspiratie

wandelen we naar de Christuskapel en bezoeken we de Airborne Begraafplaats en enkele gedenkplaatsen: plekken om stil te worden en te zijn. Het zijn flinke wandelingen in heuvelachtig gebied; houd daar rekening mee!

Interesse? Mail mij (diakenjeroen@kpnmail.nl) en ik houd je op de hoogte.

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM

 **Frans de Schrijver**
*25-04-1953

07-07-2024

7 juli jongstleden is onze broer, zwager en oom na een kort ziekbed overleden.

Op de leeftijd van 8 maanden is hij meervoudig gehandicapt geraakt. Dat hij 71 jaar is geworden mag een wonder heten, zoveel wilskracht en toch altijd vrolijk.

Hij woonde bijna 63 jaar in De Binckhorst in Rosmalen waar hij liefdevol verzorgd werd, vooral de laatste weken van zijn leven, petje af voor de verzorging.

Zaterdag 13 juli hebben we hem begraven en bijgezet bij zijn vader en moeder.

We zullen hem missen.

Familie de Schrijver



 **Thea Wijnen- Rootinck**
Haar tijd was om.

Er was geen hulp meer mogelijk.

Op 24 juli om 6.25 uur was ze van haar jeuk en pijn verlost, waar ze de laatste tijd naar verlangde.

Als jongste van een boerengezin met 16 kinderen heeft ze thuis al vroeg moeten meewerken en was er voor studeren geen tijd.

Vanaf haar 18 jaar, toen de 5 kinderen van haar ingetrouwde broer wat zelfstandiger werden, in Amstelveen gaan werken als jeugdleidster bij moeilijk opvoedbare kinderen en in de avond haar studie opgepakt.

Naast die opleidingen, heeft ze ook haar coupeuse opleiding gedaan toen ze trouwde (op 17 juli was dat 59 jaar). Ze naaide alles zelf voor haar 2 dochters en haar eigen kleding (zoal op de kaart ook stond) ze hield van mooie kleding.

Stil zitten was er niet bij, hard werken en gastvrouw zijn met regelmatig GAST AAN TAFEL daar genoot zo tot haar 75^{ste} met volle teugen van. Maar toen de gebreken kwamen en ze met steeds meer dingen moest stoppen zoals tennis, zwemmen, fietsen, werd dat steeds moeilijker en was de lach er alleen nog maar als er iemand op visite kwam.

Maar helaas met de LACH en een TRAAN is het gedaan.

Een goede reis naar de Heer.

Hopelijk ontmoeten wij ons daar weer.

Cees, kinderen en kleinkinderen.



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

De zomervakantie is bijna voorbij en we zijn alweer in de maand september; de maand met veel activiteiten in het dorp en in de kerk voordat de herfst begint. Allereerst is er de openluchtviering op zondag 8 september om 10.00 bij de kerk in Nes a/d Amstel met voorgangers Marco, Darek, diaken Jeroen en catechist Elly.

De parochianen van alle vijf parochies van onze regio komen voor de derde keer samen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke viering. Een unieke gebeurtenis en voor diegenen die er afgelopen drie jaar erbij waren, was het een belevenis van verbondenheid. Geweldig toch je geloof vieren onder Gods hemel! Het thema van de viering van dit jaar is *Pelgrims van hoop*. Er is samenzang met koren uit de regio en ook aan de kinderen is gedacht. Speciaal voor hen is er een kinderwoorddienst.

Is vervoer voor u niet gemakkelijk? Dan vragen wij parochianen zoveel mogelijk gezamenlijk naar Nes te gaan. We organiseren ook dit jaar een rijdienst. Achter in de kerk liggen intekenlijsten waarop chauffeurs en meerijders zich kunnen aanmelden. Wij proberen het vervoer zoveel mogelijk per wijk te regelen zodat parochianen bij



elkaar uit de buurt met elkaar mee kunnen rijden. Opgeven kan ook via het secretariaat.

De week erna van 14 t/m 22 september is de Vredesweek met diverse activiteiten en oecumenische vredesdienst in de Open Hof Kerk op zondag 22 september. Er vinden in de week nog diverse activiteiten plaats. Zie het artikel verderop in Kontakt.

We gaan met frisse moed aan de slag om er weer een fantastisch kerkseizoen van te maken! Wij wensen alle parochianen dan ook een mooi kerkseizoen!

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam



8 SEPTEMBER OM 10.00 UUR IN NES A/D AMSTEL

Thema: JUBELJAAR 2025-PELGRIMS VAN HOOP

Weet u het nog? Een unieke viering staat eraan te komen.

Openluchtviering met onze 5 parochies!

Met Kerst zingen we: "Komt allen tezamen, onder het sterren blinken". Dat zal nu niet gebeuren dat sterren blinken, want het is midden in de zomer en om **10.00 uur** 's morgens. Maar allen tezamen gaat hopelijk wel gebeuren in onze regio.

SAMEN geeft een verbondenheid weer en dat hopen we op deze zondag te ervaren. Jong en oud in een levendige openlucht viering met diverse koren uit onze kerken en een speciale opvang met programma voor de kinderen door o.a. catechiste Elly van Rooden. Geweldig toch?

Na afloop van dit alles is er ook nog koffie /thee met krentenbrood, dus welkom!

En de viering is nog niet alles: daarna komt Leo Feijen een lezing houden.

We willen heel graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om er te komen, dus informeer bij uw secretariaat hoe het vervoer geregeld is. Of geef u op dat u wilt chauffeuken.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel,
Uithoorn, Nes a/d Amstel

OECUMENISCHE VIERING 22 SEPTEMBER, Karmelkerk dicht

Op zondag 22 september is om **10.00 uur** de oecumenische viering in de Open Hof kerk in de Ophelialaan.

Het is in het teken van de Vredesweek van 14 t/m 22 september.

Het thema is dan ook: **Samen voor vrede, nu!**

De viering is samengesteld met voorganger Bernadette Dullens, Pastor in 't Kloosterhof en de liturgiegroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer.

Het Karmelkoor o.l.v. Adriaan van Lunenburg, op orgel Nico van Geijlswijk zullen dit met elkaar muzikaal ondersteunen.

Wij hopen vele van u hierbij zien om dit samen met ons te komen vieren.

Namens de Liturgiegroep, Lia Pieterse



DERDE WEEK SEPTEMBER IS VREDESWEEK

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!

De Oecumenische Vredesambassade Aalsmeer (Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente) heeft voor u weer een vol programma. Hierbij het overzicht:

U bent van harte welkom bij de film op maandag 16 september, 20:00 uur, in het Parochiehuis met gesprek achteraf. De film is "All the invisible children", een collectie van zeven korte films over verschillende kinderen. Het is een indrukwekkende film over kindsoldaten, kinderen in de gevangenis, kinderen die geld bij elkaar

sprokkelen met behulp van statiegeld. Een zwaar verhaal, maar een nodig gesprek.

Speciaal voor jongeren en jongvolwassenen is de vrijwilligersmarkt met barbecue op dinsdag 17 september om 18:30 uur. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Binding. Op een laagdrempelige en gezellige manier maak je kennis met jouw nieuwe vrijwilligerswerk. Jongeren delen deze zorgen voor de wereld en vragen zich af wat zij kunnen bijdragen in een complexe wereld. Deze avond biedt handvatten. Aanmelden verplicht voor genoeg eten, bij Lucinda via lucinda@debinding.nl.

Op woensdag 18 september komt burgemeester Oude Kotte spreken over de uitdagingen rond vrede en samenleven vandaag de dag. Hij is niet de enige die zijn ervaringen deelt, verschillende mensen vullen aan met wat zij doen voor een vreedzame maatschappij. De lezing begint om 20:00 uur in de Doopsgezinde Gemeente.

Op vrijdag 20 september is er een soepmaaltijd in de Open Hof Kerk, om 18:00 uur. We serveren vegetarische soepen met brood. Hier zal Koen Persoon spreken over het goede doel van de week: Stichting Anders Amstelland. Aanmelden verplicht voor genoeg eten, bij Cees Vrooland via ceesvrooland2@kpnmail.nl

De week sluiten we af met een gezamenlijke dienst op zondag 22 september om 10.00 uur in de Open Hof Kerk. Na de dienst is er een Walk of Peace. Een wandeling van een klein uur, met gedichten, gebeden en andere teksten, die we samen lezen.

Tijdens de hele week wordt er gecollecteerd voor Stichting Anders Amstelland. Anders Amstelland daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen. Want geven maakt rijk! Wilt u meer weten over dit goede doel? Meld u dan zeker aan voor de maaltijd, waar Koen Persoon u meeneemt in zijn werk.



NATIONALE ZIEKENDAG 2024

Het 'samen' draagt je
alleen zijn is niet goed.
Wie alleen loopt, raakt verloren.
Mens word je door andere
mensen.
Het 'samen' draagt je.
Het vormt een vangnet,
een kring van metgezellen
met wie je kan meedoen.



**We Doen Het
Samen**

Wie mee mag doen, loopt nooit alleen.
Vormt met anderen een "wij".
Het 'samen' zorgt dat je niet uitvalt.
Hier word je gekend,
ontvang je waardering om wie je bent.

In die kring heeft iedereen een naam.
Een eigen naam, enig en uniek.
Ieder wordt hier bij zijn naam genoemd
en uitgenodigd mee dit 'samen' te vormen.

Wie mee mag doen, telt mee.
Wie meetelt, wordt zichzelf,
zoals door God bedoeld.
Liefde is Gods instrument
om van alle mensen te houden
en niemand ooit alleen te laten zijn.

'Samen' is de hefboom
om mee te doen,
om mee te tellen
en zichzelf te zijn in onze samenleving.

Zo eenvoudig kan het zijn. Laten we elkaar bemoedigen en bevestigen in onze aandacht en zorg voor anderen. Zo zijn mensen een geschenk voor elkaar. Samen worden we er beter en gelukkiger door."

Br. Wim Ernst o.carm



ONTMOETINGS DAG OUDEREN DONDERDAG 19-09-2024

Zoals verleden jaar willen wij ook dit jaar weer een bijeenkomst in het parochiehuis gaan houden. Ook weer op de derde donderdag van september en wel op 19 september.

Het programma in het parochiehuis is als volgt:

- 10.30 uur: U bent van harte welkom.
De koffie, thee en iets lekkers staat klaar en het is fijn om elkaar weer te zien en te spreken.
- 11.00 uur: Eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving:
(U kunt zich hiervoor opgeven)
Voorgangers pastoor Marco en kapelaan Darek
- 12.30 uur: Lichte lunch
- 14.00 uur: Afsluiting

Zou u het fijn vinden om hierbij aanwezig te zijn en ook eventueel de ziekenzalving te willen ontvangen, geef u dan op via het parochiesecretariaat op de woensdag of vrijdagmorgen tel.0297-341231 mailadres karmelkerk@planet.nl of via Lia Pieterse 06 1824 4774.

Wij hopen velen van u te mogen ontvangen op deze derde donderdag van september.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Cavagnaro
Kapelaan Darek Karwowski
Broeder Wim Ernst
Jo van Aert
Lia Pieterse



VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en
Uithoorn,

Ik heb al een tijdje niets geschreven namens het kerkbestuur en zal het nu voor het laatst doen. Mijn aanstelling van twee keer vier jaar is verstreken en ik heb besloten dat deze 8 jaar lang genoeg is geweest

voor mij. Ik ben intussen omgeschoold tot wijkverpleegkundige en kan hiermee op allerlei gebieden, voornamelijk binnen Uithoorn, aan het werk.

Ik heb in de periode vanaf 2016 eraan mogen bijdragen dat onze 5 parochies (de bestuurders, parochieteams, vrijwilligers en parochianen) steeds meer uit hun eigen bubbel kwamen en elkaar leerden kennen.

Aanvankelijk voelde de verplichte samenwerking voor velen als bedreiging, een opgelegde “controle” of het “afpakken” van de lokale zelfstandigheid. Ik heb het, samen met de andere bestuursleden, belangrijk gevonden het eigen karakter van de verschillende parochies te leren kennen en vooral te benoemen en ruimte geven. Het uitgangspunt van het kerkbestuur is ook altijd geweest om dat wat er is en goed gaat, zo veel mogelijk te behouden.

Ik heb met de kerkbestuurders en het pastoresteam in de afgelopen jaren fijn en respectvol mogen samenwerken. Het ging niet altijd van een leien dakje. Want belangen botsten regelmatig. Maar altijd zijn we eruit gekomen. Ik heb hiervan veel geleerd over samenwerken, individuele en groepsoverleg voeren, samenvatten van de belangrijke punten. Brainstormen, doelen (bij-)stellen en iedereen in zijn of haar eigen kracht laten aanpakken.

Gelukkig is het kerkbestuur qua bezetting nu wel weer “op sterkte”. Naast het toetreden afgelopen jaar van Markus van der Vlugt (uit Uithoorn) en Mieke Kraan (uit Kudelstaart) zal Monique Oudshoorn (uit De Kwakel) ook plaats nemen in het regio kerkbestuur. Carlo Renne (parochie Aalsmeer) en Hans Pronk (parochie Nes ad Amstel) blijven naast pastoor Marco aan het spreekwoordelijke roer. Koers houdend op de toekomst van onze kerk.

Lieve mensen, bedankt voor het vertrouwen dat ik in al deze jaren, vanuit alle parochies heb ervaren. Ik ben dankbaar dat ik destijds ben gevraagd voor deze mooie functie.

Hartelijke groet,
Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de
Amstel-Uithoorn



RAAKPUNT 55+ “ MET NIEUWE OGEN ZIEN”



Donderdag 3 oktober starten we weer met een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp.

Thema: Wat hebben feesten ons nu nog te vertellen.....
In deze bijeenkomst willen we ook nadenken over wat symbolen en rituelen nog kunnen betekenen voor ons vandaag....

Het woord ‘ritueel’ is iets wat we in eerste instantie linken aan een religieuze context. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn, ook seculiere rituelen hebben hun intrede gemaakt. Toch is het vaak zo dat rituelen te maken hebben met traditie. Soms hebben ze zelfs hun oorspronkelijke betekenis verloren maar blijven we ze toch uitvoeren.

Inleider:

Diaken Fons Litjens is in 2021 met emeritaat gegaan, na bijna veertig jaren in RK parochies gewerkt te hebben: in Sittard, Hoofddorp, Amsterdam-Buitenveldert en de laatste 14 jaren in Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarndam. In 2007 is hij voor het bisdom Haarlem- Amsterdam tot diaken gewijd. Vele jaren was hij docent bij de Pastorale school in het Dekenaat de Meerlanden. Met zijn kennis en ervaring als pastor, een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit thema.

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur.
Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit.

Wilt een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer?

Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag.

Alvast dank!

Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst
Hettie Pecht – v.d. Meer
Annie Marien – v.d. Broek



TAIZÉGEBED IN DE KARMEL: EEN MOMENT VAN STILTE EN BEZINNING.

Te midden van de alledaagse drukte verlang je soms naar een oase van rust... Je zoekt naar tijd en ruimte van stilte om te bidden samen met

anderen.

De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen eenvoudige liederen, gebed en stilte elkaar afwisselen. Je bent welkom op vrijdag 27 september in de kapel van de Karmel, Zwarteweg 36, Aalsmeer.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een Taizéviering.

Wie komen wil om de sfeer te proeven, van harte welkom.

De viering begint om 20.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee.

Graag tot ziens!

Br. Wim Ernst



EXTRA SCHOONMAAKBEURT PAROCHIEHUIS

Stofdoeken en ragebollen, emmers en dweilen, schoonmaakdoekjes, sponzen en groene zeep; alles in het Parochiehuis en in het Parochiecentrum werd met `bezemen gekeerd` tijdens de jaarlijkse extra schoonmaakbeurt op 2 augustus jl. van het Parochiehuis.

Gestart met koffie en lekkere koeken, taken verdeeld, hard gepoetst en geboend was de klus na middaguur geklaard en liet Paul Willemse tijdens de zeer verdiende lunch weten ontzettend blij te zijn met het werk van zoveel vrijwilligers en dat alle ruimtes weer spic en span waren!

Dank aan alle parochianen die op de oproep waren afgekomen en dank aan een aantal leden van het koor Denk aan de Buren, die de burenhulp even letterlijk hadden genomen!

Zo kunnen we weer fris aan het nieuwe seizoen beginnen!!!

Hartelijke groet, ook namens Paul,

Lous Zandvliet



Parochiële Caritas Instelling 'Van Amstel tot Westeinder'

Hulp voor naasten in nood

Aalsmeer

O.L. Vrouw van de Berg Karmel



De Kwakel

St. Jans Geboorte



Nes a/d Amstel

St. Urbanus



Uithoorn

Emmaüsparochie



Kudelstaart

St. Jan Geboorte



De PCI helpt mensen verder!

Aalsmeer: Parochie O.L. Vrouw van de Berg Karmel

Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer; www.rkkerkaalsmeer.nl

Mailadres: karmelkerk@planet.nl ; tel: 0297-341231

Rek.nr.: NL06 INGB 0672255308 t.n.v. RK Kerkbest. OLV VD Berg Karmel.

Parochiële Caritas Instelling.

In het evangelie van Mattheüs 25 kunnen we lezen:

*“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
Ik verzeker jullie: Alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en
zusters, hebben jullie voor mij gedaan.”*

Deze woorden uit het evangelie vormen de inspiratie en uitgangspunten voor de hulp en ondersteuning die de PCI, vanuit naastenliefde en barmhartigheid, zonder onderscheid des persoons, wil bieden,

Wie zijn wij?

De PCI van de regio ‘Van Amstel tot Westeinder’ bestaat uit de caritaswerkgroepen van de RK-parochies in Aalsmeer, De Kwakel, Uithoorn, Nes aan de Amstel en Kudelstaart met een overkoepelend regiobestuur. Het is een samenwerkingsverband binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Voor wie is de PCI?

De PCI wil aandacht en naastenliefde schenken aan mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten. Daarbij kan financiële ondersteuning gegeven worden om meer uitzicht en perspectief te bieden.

Wat doet de PCI?

De PCI biedt hulp bij verschillende vragen. U kunt hierbij denken aan:

- Betrokkenheid tonen in acute noodsituaties. In een gezin is bijvoorbeeld veel tegenslag en verdriet en dit komt de gezinssituatie niet ten goede. De PCI kan dan een luisterend oor bieden, waarbij naastenliefde en betrokkenheid worden getoond en een helpende hand wordt uitgestoken.
- Steun geven bij het vragen om hulp bij gemeentelijke instanties, zodat u niet in een ambtelijk doolhof terecht komt.
- Financiële ondersteuning verlenen, wanneer u het niet breed heeft en er plotseling een vitaal onderdeel in het huishouden uitvalt zoals bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine of de fiets die een kind

nodig heeft om naar school te gaan, het jaarlijks uitje voor kinderen die helemaal geen vakantie kennen, de kosten voor contributie van lessen op sport- of cultuurgebied.

- Steun aan goede doelen, zowel dichtbij als ver weg.

De hulp die de PCI biedt, wordt per aanvraag bekeken. De ondersteuning van financiële nood kan in natura zijn, denk aan kleding- en/of boodschappenbonnen, maar kan ook bestaan uit een lening of een gift.

Wanneer u een beroep doet op de PCI, wat is dan de werkwijze?

Indien u een beroep doet op steun door de PCI, zullen twee PCI-leden met u in gesprek gaan om uw (nood)situatie te bespreken. Daarna zal het bestuur het verzoek in overweging nemen en een besluit nemen.

In noodsituaties treden we handelend op.

Wij voldoen aan de privacywetgeving en gaan uiteraard zeer discreet om met alle ontvangen informatie.

Hoe komt u in contact met de PCI?

Indien u, of iemand die u kent, in (financieel) zwaar weer zit en overheidsinstanties niet snel genoeg kunnen helpen, kunt u contact opnemen met een van de plaatselijke PCI-werkgroepen. Dit doet u door een mail te sturen met uw hulpvraag of verzoek. Telefonisch kan ook, dat gaat via het parochiesecretariaat.

Wilt u de goede werken van de PCI steunen?

Dat zouden wij zeer waarderen en dat zou voor ons werk een steun in de rug betekenen. U kunt een donatie doen door een bedrag te storten op één van de bankrekeningen van de plaatselijke PCI-werkgroepen of op de rekening van het dagelijks bestuur van de PCI.Amstel-Westeinder. Als u een periodieke gift of een testamentair legaat overweegt, neem dan hiervoor contact op met de betreffende PCI-werkgroep of penningmeester van het bestuur (pci.amstelwesteinder@outlook.com).

Dagelijks bestuur PCI.Amstel-Westeinder:

Mailadres: pci.amstelwesteinder@outlook.com

Rek.nr.: NL81 RABO 0325104573 t.n.v. PCI.Amstel-Westeinder

UITHOORN – EMMAÜSDAG

Een dag vol leven!



Op zondag 29 september wordt in Uithoorn een parochie-dag georganiseerd.

Een dag waarop iedereen kan zien wat er in de kerk allemaal te doen is.

Een dag waarop u mensen beter kan leren kennen.

Een dag waarop iedereen kan ervaren dat u welkom bent in de kerk.

De dag is bedoeld voor alle parochianen en iedereen die kennis wil maken met de mensen van onze parochie.

Daarom noemen we deze dag **Emmaüsdag!**

Wij willen ook u uitnodigen om deze dag met ons mee te maken.

We hopen dat er op deze manier waardevolle contacten ontstaan.

Na de viering van 11.00 u. zal er van alles gebeuren.

Er zullen rondleidingen en speurtochten zijn door het gebouw.

Er zullen workshops zijn. Misschien wil je even luisteren of meezingen met onze koren?

Daarnaast zijn er natuurlijk kraampjes waar verschillende werkgroepen laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt in een kerk.

Natuurlijk zijn er verschillende leuke activiteiten voor kinderen.

Ons adres is: Potgieterplein 4, Uithoorn

Namens de projectgroep Emmaüsdag

Rob Woerdeman (rob.woerdeman@outlook.com)

VIERING IN UITHOORN OP MAANDAG

Laat de H. Geest maar waaien.....viering op elke 1ste maandag van de maand in Uithoorn

Deze eucharistievieringen, te weten op 2/9, 7/10, 4/11 en 2/12 in 2024, worden verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit Uithoorn. Aanvang 19.30u in de dagkerk/pastorie bij De Burght.

Hopelijk worden het inspirerende vieringen, waarbij we met elkaar bewogen worden door de H. Geest. Want ook in deze tijd wil de H. Geest de ruimte krijgen.?! Dus iedereen welkom en sta open!

Zie verder de poster in de kerk herkenbaar aan de duif!

Info bij Marlies: cees_marlies@hotmail.com.



OEUVREPRIJS

Wat een verrassing voor ons!

Op zondag 7 juli was er weer een gezellige parochiedag. En bij het einde van de viering werden wij, Gerard en ik gevraagd naar voren te komen.

En kregen wij de oevreprijs als vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de parochie.

Een prachtig boeket bloemen en een mooie klok met de afbeelding van de kerk of het orgel erop ontvingen wij daar ook nog bij. Wij beiden waren zeer verrast en beloofden om dit nog jaren te blijven doen. Maar namens ons beiden, héél hartelijk dank aan het parochieteam en de parochianen.

Van Gerard Meijerink en Lia Pieterse

KOORUITJE 2024

Zaterdagmorgen 31 augustus stond het uitje van het Karmelkoor op de agenda.

Kwart voor negen verzamelen aan de Gerberastraat zodat de bus om 9.00 uur kon vertrekken. Uitgezwaaid door Nico van Staveren die niet meeding in verband met knieoperatie die hij pas geleden heeft ondergaan.

Het werd een verrassingstocht. Al gauw wisten we dat we richting het oosten gingen. Na veel snelwegen gereden te hebben kwamen we door heel wat dorpjes met smalle wegen terecht. In het plaatsje 't Harde stapten we uit en kwamen in de mooiste tuin van de Veluwe terecht de Ampies Berg. Geïnspireerd door het Oostenrijkse landschap legde Ampie Bouw een prachtige tuin aan met meer dan 1000 verschillende bloemen en planten. De tuin torent meer dan 15 meter boven 't maaiveld uit en staat dan ook bekend als de Ampies Berg. Prachtige bloeiende planten worden afgewisseld met grote vijverpartijen en complete watervallen.

We waren eerst aan de koffie-thee toe met een overheerlijke gevulde koek. Daarna gingen we de grandioze tuin bekijken.

Het werd weer tijd om met de bus verder te gaan. Chauffeur Michel had een mooie tocht uitgezet naar de Ossenstal in Epe, voor Joop een bekend adres.



We werden hartelijk ontvangen en namen plaats aan de gedekte tafels. Na een kop tomatensoep genuttigd te hebben kwamen de planken met belegde broodjes binnen met o.a. tonijn, zalm en carpaccio en broodjes kroket. Met een goed gevulde maag en de groepsfoto gemaakt te hebben gingen we verder naar de volgende bestemming; Harderwijk. We stapten uit om al wandelend naar het Marius van Dokkum museum te gaan. We werden in twee groepen verdeeld omdat het om een klein museum gaat. Groep 1 is gaan winkelen en groep 2 ging voor een uur het museum in.

Het Marius van Dokkum Museum is een uniek museum. Het is het enige geregistreerde museum van een nog levende en werkende kunstenaar. Dat betekent dat er steeds nieuwe schilderijen, beelden en illustraties bij komen, die een plek krijgen in het museum.

Als Marius niet live in het museum aanwezig is, kan men hem uitgebreid horen vertellen over zijn eigen werk via een audiotour. Naast de publiekslievelingen "Meegaan met je tijd", "Turbo" en "Dansje in de kerk" zijn er vele andere grappige voorstellingen te zien. Sinds de coronatijd maakt Marius van Dokkum ook portretten in brons en klei.

De winkelstraat is een leuke straat om erdoorheen te lopen veel winkels in historische panden. Tegen vijven verzamelden we weer bij de bushalte om richting huis te gaan.

Kwart over zes zette Michel de bus in de Gerberastraat weer stil. We kunnen terugzien op een hele mooie dag met stralend mooi weer. Bestuur bedankt voor de onvergetelijke dag.

Ria Pieterse



ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



7-sep	92 jaar	Mevr. M.R. van Diemen-Stokkel	Molenpad 77
8-sep	79 jaar	De heer J.M. de Bruijn	Otweg 19
9-sep	85 jaar	De heer J.J. Agtersloot	Nassaustraat 19
9-sep	76 jaar	Mevr. S.M.J. Ammerlaan-Lambalk	De Fruittuinen 19
10-sep	85 jaar	Mevr. J.A. Zandvliet-v/der Laan	Drie Kolommenplein 35
13-sep	82 jaar	Mevr. A.M. Boomhouwer-de Vr.	Aalsmeerderweg 183
16-sep	77 jaar	De heer G.L. Hogenboom	Hornweg 253
17-sep	78 jaar	De heer J.J.M. Nederstigt	Laurierhof 41
17-sep	83 jaar	Mevr. G.G. de Boer-van Soest	Zwarteweg 45
17-sep	83 jaar	De heer C.A. Commandeur	Vlinderweg 24
21-sep	80 jaar	Mevr. M.J. Stokman-v/d Oudenrijn	Molenpad 99
21-sep	76 jaar	Mevr. A.J.M. Bleeker - Schijf	Beatrixstraat 41
24-sep	88 jaar	Mevr. H.C. Kok - van Horn	Julianalaan 20
25-sep	82 jaar	De heer N.G.W. Vink	Waterhoenstraat 7
25-sep	91 jaar	Mevr. I.J.M. van Rooij - Prins	Molenpad 2-118
26-sep	76 jaar	Mevr. W.J.A. Peters - v/der Meer	Hornweg 59
29-sep	95 jaar	Mevr. B.M. Peereboom-v Leeuwen	Spijkerboorweg 513
2-okt	85 jaar	Mevr. A.J.T. van Deursen	Dreef 38
3-okt	87 jaar	Mevr. C.M.E. Aarsen - van Beest	Dorpsstraat 53
3-okt	81 jaar	Mevr. M.C.T. Heemskerk-Stokman	Drie Kolommenplein 17
4-okt	82 jaar	De heer B.A. Heemskerk	P.F. von Sieboldlaan 29

PAROCHIEAGENDA



Van 7 september tot en met 4 oktober 2024

Anvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do	19 sept	10.30	Parochiehuis	Ontmoetingsdag ouderen.
vr	27 sept.	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering
do	3 okt	10.15	Parochiecentrum Raakpunt 55+	

VIERINGEN



O.L. Vrouw van de Berg Karmel 23^e zondag door het jaar

za 7 sep 16.30 Kloosterhof
zo 8 sep 10.00 Nes aan de Amstel
Intenties



zo 8 sep 14.00 Karmelkerk
za 14sep 16.30 Kloosterhof

Viering vg. B. Dullens
OPENLUCHTVIERING

Kees Zandvliet en Miny Zandvliet-Daggers,
To Overwater- Bakker,
Thea Wijnen- Rootinck,
Wim Bogers,
Marianne den Blanken- van Geest,
Tonnie 't Hoen- Weterings,
Toon Könst
Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
Viering vg. B. Dullens

24^e zondag door het jaar

zo 15sep 9.30 Karmelkerk
Intenties

zo 15sep 14.00 Karmelkerk
do 19sep 10.30 Parochiehuis
za 21sep 16.30 Kloosterhof

Eucharistieviering
mmv. Karmelkoor
Ermuth Konigferander,
Kees Zandvliet en Miny Zandvliet-Daggers,
Jo de Kruijf- Bus,
Riet Hoekman- van Geijlswijk,
Thea Wijnen- Rootinck,
Wim Bogers,
Marianne den Blanken- van Geest,
Toon Könst
Ermuth Konigferander
Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
Ontmoetingsdag ouderen
mmw. Karmelkoor
Viering vg. B. Dullens

25^e zondag door het jaar

zo 22sep 10.00 Open Hof Kerk
zo 22sep 14.00 Karmelkerk
za 28sep 16.30 Kloosterhof

Oecumenische viering
mmv. Karmelkoor
Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
Viering vg. B. Dullens

26^e zondag door het jaar

zo	29sep	9.30	Karmelkerk Intenties	VOP mmv. Karmelkoor Truus Blommesteijn- Gevers, Grada en Joop Teunen, Wim Bogers, Marianne den Blanken- van Geest, Toon Könst <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	29sep	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	2 okt	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/ thee te drinken.</i>

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	8 sept	11.00	Nes aan de Amstel	Openluchtviering
zo	15 sept	11.00	Woord en gebedsdienst	Parochianen
zo	22 sept	11.00	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	29 sept	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	8 sept	10.00	Nes aan de Amstel	Openluchtviering
zo	15 sept	11.00	Eucharistieviering	
zo	22 sept	11.00	Eucharistieviering	
zo	29 sept	11.00	Eucharistieviering	Emmausviering

De Kwakel

zo	8 sept	10.00	Nes aan de Amstel	Openluchtviering
zo	15 sept	09.30	Eucharistieviering	
zo	22 sept	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	29 sept	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	8 sept	10.00	Openluchtviering	
zo	15 sept	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	22 sept	09.30	Eucharistieviering	
zo	29 sept	09.30	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Drieken

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829
saskia@saskiadrieken.nl www.saskiadrieken.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl



Peter en Marian
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl