

Karmelparochie
Aalsmeer

nov-dec 2024

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 9 november t/m 13 december 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Kerst, 14 december t/m 17 januari 2025 inleveren t/m woensdag **4 december** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 11 december voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochie telefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Samen vieren (en rollen in de eucharistie)

Samen vieren; we doen het steeds vaker. Samen vieren heeft twee betekenissen. Als eerste is samen vieren dat er in de viering meerdere mensen zichtbaar zijn. Als tweede is samen vieren dat we als verschillende geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en in één van de kerken samen vieren. Over beide betekenissen wil ik het met u hebben.



Samen vieren: rollen in de eucharistie

Als pastoresteam hebben we af en toe de gelegenheid om als team samen voor te gaan. Mooi voorbeeld is de gezamenlijke viering in de Nes in september. Soms is het een 'mis met twee heren' en ben ik er samen met een van de priestercollega's. Het is dan niet meteen voor iedereen duidelijk dat er vaste rollen zijn in de viering. Het kerkbestuur vroeg mij daarom om dit eens op papier te zetten. Misschien goed om te benadrukken dat we altijd samen vieren: we zingen samen en er zijn vaste delen in de mis die we samen bidden. Het Onze Vader is een goed voorbeeld, maar ook de vele korte acclamaties bij de diverse gebeden. Ik wil echter vooral de rollen van de mensen op het altaar bespreken. Allereerst is er de lector of lectrice. De eerste en tweede lezing worden altijd gelezen door hen. Al zijn er ook 10 priesters, de taakverdeling is duidelijk: de eerste en tweede lezing komen toe aan de lector of lectrice. De derde lezing is het evangelie. Die wordt, als er een diaken is, altijd door de diaken gelezen. Is er geen diaken, dan leest de priester het evangelie. Ook dat is een vaste rolverdeling. De overweging kan zowel door een diaken of door een priester gedaan worden. Dat kunnen zij dus samen afspreken. Dan het eucharistisch gebed. Als er twee of meer priesters zijn, is er altijd één priester die de voorganger is. De andere priesters concelebreren. Een oplettende kerkganger ziet dat tijdens de consecratie alle priesters op het altaar de consecratiewoorden uitspreken. Vaak zal een tweede priester het afsluitende gedeelte van het eucharistisch gebed uitspreken. Ook dit is een vastgelegd rollenpatroon. Of om het eenvoudiger te zeggen: zo hoort het in onze kerk. Het kan dus best zijn dat ik als diaken in de viering, met uitzondering van een paar kleine andere taakjes, alleen het evangelie zal voorlezen. Of dat één van de priesters alleen zichtbaar meedoet met de consecratie. Dat is niet een onhandige



verdeling van taken, maar een vastgesteld rollenpatroon. Voor ons als pastores is dat prima: net als de parochianen die in de kerk zitten, voelen we ons ten diepste verbonden met de hele viering; ook als we weinig zichtbaar doen.

Samen vieren als gemeenschappen

Tweede punt is het als geloofsgemeenschappen samen vieren in één van onze kerken. Ook dat gebeurt steeds vaker: bij de familiezondagen, de diaconale viering, het paastridiuüm, bij het Heilig Vormsel of de Eerste Heilige Communie, op 1 januari, in de vakantietijd enzovoort. Er zijn veel positieve redenen om samen te vieren. Verbondenheid met elkaar versterken, ervaren dat je niet alleen bent in de kerkgemeenschap (als jongere kerkganger of als jong gezin), elkaar inspireren met een volle kerk, koren die samen zingen, het pastoresteam dat samen zichtbaar is, samen de kinderen of jongeren die het sacrament ontvangen opnemen in onze gemeenschappen, samen Pasen beleven als één doorlopende viering van het laatste avondmaal, via het kruis tot aan de opstanding.



Er zijn ook redenen om samen te vieren die voortkomen uit de krimp, dat weten we allemaal. Voorgangers kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Gezinnen en jongeren vinden lokaal geen leeftijdsgenoten. Het aantal kerkgangers is in onze kerken op sommige dagen helaas zeer beperkt.

Sommige kerkgangers vinden het samen vieren best lastig. Je 'moet' naar een andere kerk, waar het er net even anders uitziet, anders ruikt, er net even anders gezongen wordt en waar je niet de vertrouwde gezichten ziet. Gelukkig zijn dat 'problemen' die snel oplossen. Als je een paar keer 'bij de burens' bent gaan kerken, raak je ook daar al snel vertrouwd.

Het zal in de toekomst vaker voorkomen dat er in 'jouw kerkgebouw' geen viering is. Nee, de kerk is niet dicht; er is alleen geen viering. Idealiter zijn onze kerkgebouwen nooit dicht, maar dat is niet erg praktisch (vernielingen, diefstal etc.). Als de parochieteams het willen, kan het kerkgebouw open zijn, als de viering in de buurtkerk is. Zodat iemand die echt niet naar de viering kan komen, toch even in de kerk bij God kan zijn, even stil kan zijn of een kaarsje opsteken. De uitdaging is wel of er een vrijwilliger is om dat te begeleiden.

Samen verantwoordelijk

In vergelijking met parochies om ons heen zijn wij nog rijkelijk gezegend met vieringen in elke kerk en voorlopig nog geen

vastgestelde kerksluitingen. Ieder van ons beseft wel dat wij hier ook niet aan zullen ontkomen. Het kerkbestuur werkt voor onze parochies aan een plan voor de toekomst: minder vieringen per kerk en kerksluitingen zijn niet uit te sluiten. Ook in onze gemeenschappen gaan we de bodem raken qua kerkbezoek, vrijwilligers en financiën. Het tempo waarin dit proces gaat, kunnen we wel zelf beïnvloeden. Dat kan ik kort samenvatten met de woorden: U wordt gemist! Elke viering waarin u er niet bent, is er een plekje leeg in de kerk, zingt en bidt er één mens minder mee, is er een leeg plekje in de collectezak en blijft er na de viering koffie over. De beste remedie tegen minder vieringen, kerksluitingen en minder activiteiten is meedoen. Als parochiaan op zondag en als vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap.

Dus kom en doe mee. Kom naar de vieringen in de eigen kerk en kom vooral ook als de viering bij de burens is. Neem uw medeparochianen mee naar de viering in de andere kerk. Kom samen! De koren, de organisten en pianisten, de dirigenten, de kosters, de samenstellers van de liturgieboekjes, de schoonmaakploeg, de koffieploeg, de vrijwilligers van het secretariaat en het parochieblad en alle vrijwilligers die ik nu nog niet hebt genoemd en de pastores zullen u dankbaar zijn! Kom ook naar de activiteiten die er georganiseerd worden. En neem gerust iemand mee die nog niet bij ons hoort. **Samen vieren is in de eerste plaats ook met u!**

Diaken Jeroen Hoekstra

Reageren? Mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Toen net het vorige Kontakt gedrukt was en de eerste exemplaren al bezorgd waren, kregen wij het nieuws dat pastor Loek Seeboldt was overleden. In de VOP-viering van zondag 13 oktober is aandacht besteed aan zijn overlijden en is een uitgebreid In Memoriam voorgelezen over het leven van Loek. Wij herinneren hem als een gedreven Karmeliet en vernieuwer die veel mensen heeft geïnspireerd. In de periode dat Loek pastor in Aalsmeer was, heeft hij als voorganger veel betekend voor de parochie en was hij erg betrokken bij de liturgie en de oecumene. Op 8 oktober was er een mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk in Badhoevedorp. Er

werd stilgestaan bij de dubbele betekenis van de woorden *à Dieu* waaraan Loek veel waarde hechtte; *tot ziens* en *naar God*.

Een vervelend bericht is dat wij vernamen dat Rob Mascini onlangs de diagnose kwaadaardige kanker heeft gekregen, hetgeen hard aan kwam! Maar, zoals Rob het zegt: "Het moet met een beetje hulp van boven te genezen zijn". Hoopvol is dat Rob op 25 oktober hoorde Rob dat hij binnen een paar weken wordt opgenomen en geopereerd in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Van 4 t/m 9 november is Rob eerst nog naar Rome. Na thuiskomst zal hij zich richten op de onderzoeken die aan deze operatie voorafgaan. Rob hoopt na Maria Lichtmis (2 februari) weer aan de slag te kunnen. Wij wensen Rob, zijn vrouw en kinderen veel sterkte en zegen toe in deze moeilijke periode. Vanuit het Parochieteam hebben wij hem namens de parochie een kaart gestuurd.

In dit Kontakt vindt u een bijdrage van diaken Jeroen Hoekstra over *samen vieren*. Hij legt uit wat de verschillende rollen in de eucharistieviering zijn, maar ook vraagt hij aandacht voor samen vieren, waarbij verschillende geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en in één van de kerken samen vieren. Onze parochie maakt, net als vier andere parochies, alweer 10 jaar deel uit van de regio *Van Amstel tot Westeinder*. We moeten er langzaam aan wennen dat niet elke zondag elke kerk open kan zijn. Dat is de realiteit waar we in mee moeten bewegen. Dat zal heel zorgvuldig gaan, maar helemaal ongemerkt gaat dit niet. Er is nog geen sprake van kerksluitingen, maar zo door het jaar heen zal er wel af en toe worden gekozen om een viering centraal te organiseren in één van de kerken in de regio. In de afgelopen vergadering van het Parochieteam hebben wij hierover gesproken. Medio februari 2025 willen wij na de eucharistieviering een bijeenkomst houden om u te informeren over de stand van zaken in de regio en met u van gedachten wisselen.

Met nog twee maanden in het jaar te gaan, naderen we het einde van het jaar. Met de Actie Kerkbalans willen we dit jaar uitkomen op het streefbedrag van 60.000 euro. Helpt u ons mee het streefbedrag te halen? Met de huidige stand van 50.000 euro hebben we nog 10.000 euro te gaan. Ondertussen zijn er herinneringsbrieven verstuurd. Hierbij een oproep om uw bijdrage alsnog over te maken, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Een extra bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom.

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam

ZO'N VRIEND IS GOD

Viering diaconale zondag 2024 in ons samenwerkingsverband

Wereldwijd vieren we in november de Dag van de Armen. Dit jaar is dat voor de achtste keer.

In ons samenwerkingsverband komt de Werelddag voor de Armen tot uitdrukking in diaconale vieringen die in onze parochies wordt georganiseerd door de verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren en aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. De Emmausparochie viert samen met de H. Urbanus Nes aan de Amstel. Dit is een eucharistieviering in Uithoorn waar kapelaan Darek en diaken Jeroen samen voor zullen gaan.

De boodschap "Zo'n vriend is God" is het centrale thema van deze vieringen in 2024. Enerzijds willen we ons bewust worden om in alles vooral vriendschappelijk om te gaan met de ander dichtbij en ver weg en met de schepping zelf. Anderzijds mogen we in ons eigen leven ervaren hoe de Heer ook zoekt naar een band met ons; wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Vriendschap als opdracht en als aanbod.

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies

10 november 9.30 uur: O.L.Vrouw van de Berg Karmel Aalsmeer

10 november 11.00 uur: St. Jan Geboorte Kudelstaart

17 november 9.30 uur: St. Jans Geboorte De Kwakel

17 november 11.00 uur: Uithoorn Emmaüs/H. Urbanus (Nes)

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom. Neem een vriend of vriendin mee naar de kerk en laat je inspireren!

Namens de werkgroepen Caritas,

Wil Kraan & Jeroen Hoekstra

Reageren? Mail naar
diakenjeroen@kpnmail.nl



VERKOOP WERELDWINKEL

Op zondag 10 november a.s. zal er een tafel vol eerlijke producten staan, zoals koffie, thee, chocolade, honing, cacao, sauzen, kruidenmolens en wijn. Ook leuke woonaccessoires en kaarsen, alle producten zijn fairtrade en gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de boeren en de makers er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur zal er zeker iets voor eenieder bij zijn om te kopen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Na de viering is er koffie en thee achter in de kerk.
Mary Hermanns

wereldwinkel
Aalsmeer



ADVENTS
ACTIE

ADVENTSACTIE 2024

Voedzame gewassen voor gezonde families Wat doet Adventsactie?

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele -vaak vergeten -lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt het water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

Zeker voor jonge kinderen heeft chronische ondervoeding ernstige en blijvende gevolgen zoals groeiachterstanden maar ook hun mentale ontwikkeling verloopt trager. Ze presteren daardoor minder op school, wat grote gevolgen heeft voor hun toekomst.

Wij doen weer graag een beroep op u: Onze bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk voor uw gift! De Eerste Zondag van de Advent is 1 december.

U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie:

www.adventsactie.nl

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV)

OECUMENISCHE VIERING 17 NOVEMBER IN DE KARMEK

Op zondag 17 november om 9.30 is de oecumenische viering in de Karmelkerk.

Samen met dominee Teus Prins en de liturgische oecumenische werkgroep is de viering gemaakt.

Het thema zal zijn: Keuzestress

In het leven worden we zo vaak gevraagd om keuzes te maken.

En wanneer doe je het goed en wanneer niet?

De muzikale begeleiding zal zijn, op orgel Nico van Geijlswijk, op dwarsfluit Moniek Eigenhuis en op viool haar dochter Michelle Eigenhuis.



En wij hopen om met elkaar mooie liederen te kunnen gaan zingen.

Na de viering bent u uitgenodigd voor koffie/thee/limonade achter in de kerk.

Tot ziens namens de oecumenische werkgroep,
Lia Pieterse

RODE DRAAD IN DE KERSTPERIODE



Zondag 1 december is het de eerste zondag van de Advent.

Advent is een tijd van uitkijken naar en verwachten van dat wat zich in de hemel openbaart.

De rode draad van dit jaar die de zondagen met elkaar verbindt van Advent naar Drie Koningen is **Gericht op....** de toekomst, voorbereiden, daden, verwachten, woord van vrede, het wonder en op de ster.

De liturgie, de adventskrans en de bloemversiering staan allen in het teken van het thema van die zondag met de gezongen acclamatie:

“Zuivere vlam , verdrijf met je licht de angsten van ons hart.”

Wij wensen u allen een goede advent- en kersttijd toe.

Namens de bijzondere vieringen groep
Lia Pieterse

EEN BIJZONDERE ADVENTSBEZINNING

waarin we adventsgebeden en gedichten schrijven

De advent is een bijzondere tijd: een tijd van verwachting, van hoop, vrede, vreugde en liefde. Samen worden we stil bij deze thema's door onze gevoelens en gedachten toe te vertrouwen aan het papier. We gaan in een mooie bezinningsavond adventsgebeden en gedichten schrijven. Dat doen we onder leiding van diaken Jeroen Hoekstra. Hij neemt ons mee langs de vier zondagen naar kerst en geeft tips en ondersteuning bij het schrijven. De avond wordt besloten met een korte gebedsviering waarin onze gedichten en gebeden worden verwerkt.

Wanneer: Donderdag 28 november

Tijd: 19.30u – 21.30u

Locatie: St. Jans Geboortekerk, Kudelstaartseweg 247

Opgeven: bij diaken Jeroen (diakenjeroen@kpnmail.nl)

**Tussen het duister en het donker
de laatste maanden van het jaar
schrijven wij over hoop en vrede
zoeken we naar het licht bij elkaar.**

SOEPMAALTIJD A.S. ZONDAG 8 DECEMBER

Inmiddels bij velen al bekend: de jaarlijkse en ook drukbezochte soepmaaltijd van de Denktank.

Ditmaal wordt deze midden in de adventtijd georganiseerd en wel op zondag 8 december a.s. in het Paraochiehuis.

Tijdens deze middag vindt er een gezamenlijke activiteit plaats, en dit resulteert in iets moois dat mee naar huis kan worden genomen!!

U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur.

Wilt u deelnemen hieraan? Inschrijven kan vanaf zondag 10 november tot en met zondag 1 december.

Achter in de kerk ligt de intekenlijst klaar.

Wilt u opgehaald worden? Dit kan. U kunt dit op de intekenlijst aangeven.

De Denktank

René, Ria, Wim en Anne





DE RIJDIENTST ZOEKT CHAUFFEURS

Voor veel parochianen is de kerkdienst een wekelijks moment van contact met anderen.

Sommige mensen kunnen niet meer zelfstandig naar de kerk komen. De rijdienst zorgt ervoor dat parochianen die geen eigen vervoer hebben, thuis opgehaald worden en naar de kerk gebracht worden. Wij zijn op zoek naar chauffeurs die parochianen op willen halen (in een rooster). Wilt u rijden, neem dan contact op met Ria Eling, coördinator Rijdienst, telefoon 0297-327812 om met het vervoer te helpen. Hebt u niet meer de beschikking over eigen vervoer en wilt u opgehaald worden, neem dan ook contact op met Ria.

Diaconie Karmelparochie

INITIATIEF ROUW- EN VIERKAS KERSTPERIODE

Vrijwilligers gezocht

In het vorige Kontakt hebt u al kunnen lezen over het initiatief van Aalsmeer over Hoopkerken om van 14 tot 29 december een zogenaamde Rouw- en Vierkas te plaatsen op het Driekolommenplein naast het raadhuis en het gezondheidscentrum. Dit initiatief wordt ondersteund door De Karmelparochie. Er komt een sfeervol ingerichte kas van zes bij zes meter waar mensen terecht kunnen om een kaars te branden, iets te (be)schrijven of een luisterend oor te vinden. Deze periode is vaak extra moeilijk wanneer je een dierbare mist of als je je eenzaam voelt.

De openingstijden zijn in die periode elke dag tussen 13 en 20 uur. Om dat luisterend oor te kunnen bieden zijn er vrijwilligers nodig die de kas bemannen in een rooster. Er hebben zich vanuit onze parochie al enkele vrijwilligers aangemeld, maar meer vrijwilligers zijn van harte welkom. Wie interesse heeft om hieraan deel te nemen, kan zich aanmelden bij de organisatie door een mail te sturen aan info@aalsmeeroverhoop.nl. Bellen voor meer informatie kan naar nummer 06 55706261.

Wergroep Oecumene



BORDSPELAVOND IN DE KWAKEL



Bordspelletjes zijn weer helemaal in. En dat is terecht. De spelletjes zijn speelser en creatiever dan vroeger. Het blijft vaak spannend tot het laatste moment. Vaak kun je ook samenwerken. Samen spelen is een feest van ontmoeting: Jong en ouder door elkaar en iedereen kan meedoen. Bordspelletjes verbinden: je leert elkaar kennen en hebt samen plezier. Daarom organiseren wij de eerste bordspelavond in ons samenwerkingsverband:

Vrijdag 8 november 19.30u in de parochiezaal (rechts naast de kerk) van de St. Jans Geboortekerk Kwakelsepad 4 in De Kwakel Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaring te hebben. De spellen die wij meenemen zijn snel uit te leggen en je kunt zo meespelen. Wie wil kan ook zijn of haar eigen bordspel meenemen. Kom vooral samen: neem iemand mee!



Toegang gratis

**Opgeven bij Jeroen Hoekstra
(WhatsApp: 06 – 41 22 50 63)**

De volgende titels nemen wij mee: Ticket to Ride Europe, De zoektocht naar El Dorado, Sagrada, Cascadia, Take 5, Happy Salmon, Cubirds en Code Names.

Kom ontdekken hoe leuk bordspelletjes zijn! Welkom.

DANK



Beste parochianen,
Hans kwam thuis na de zondagviering met een fleurig altaarbloemetje. Hartelijk dank daarvoor!

Tevens wil ik de vele mensen bedanken, die mij een attentie stuurden. Ik hoop, dat de rugoperatie blijvend succes mag opleveren.

Hartelijke groet,
Angela van Kessel - Bijlsma



Blij verrast was ik toen René mij het altaar bloemetje bracht na de kerkdienst van 20 oktober.
Hartelijk dank daarvoor. Het gaat goed met mij.
Vriendelijke groet,

Hettie Pecht



Bedankt voor het bloemetje dat Bep zondagmorgen heeft gebracht! Het gaat beter met me en ik hoop jullie snel weer te zien.

Bets Doeswijk

TERUGBLIK REGIOVIERING OP 8 SEPTEMBER IN DE NES



Pelgrims van Hoop, dat was het thema van onze Regioviering. Hoop geeft het zeker om zoals 5 parochies samen te vieren. 5 Koren en een samengesteld kinderkoor hebben hun muzikale medewerking verleend. In de openlucht samen vieren geeft toch iets extra's. Geweldige voorbeden over de hoop, wat zijn we bevoorrecht dat we als hoopvolle en gelovigen zo bij elkaar mogen zijn.

Koffie met krentenbol na de viering, de vrijwilligers van de Nes hebben geweldig hun best gedaan! **BEDANKT!**

Daarna mochten we nog een zeer inspirerende lezing van Leo Fijen horen. Hij gaf ons een boodschap mee dat we elkaar vast moeten houden in de toekomst. Ook al zijn we met weinig, kom bv als huiskring samen. Op alle plekken, de supermarkt, het voetbalveld, waar dan ook, kunnen we getuigen van onze hoop. Echt, de mensen hebben zo'n boodschap nodig. Niet denken: is er nog toekomst, nee, we mogen doorgeven wat ons moed geeft. Iedereen kan dat, daar hoef je geen theologische opleiding voor gehad te hebben. Mogen we zoals regio elkaar vasthouden, hoopvol de toekomst in.

Volgend jaar regioviering op 7 september 2025!

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Van 10 november tot en met 11 december hopen onderstaande parochianen hun verjaardag te vieren.



10-nov	82 jaar	De heer W.C. Ernst
14-nov	97 jaar	De heer W.J.C. Bakker
18-nov	83 jaar	Mevr. F.C. Verlaan- van Vliet
21-nov	87 jaar	Mevr. J.M.J. Janssen- Spruit
22-nov	78 jaar	De heer J.J. Amsing
24-nov	92 jaar	Mevr. J.V. Bakker- van Rooijen
25-nov	88 jaar	De heer G.G. van Beek
26-nov	81 jaar	Mevr. J.A.A. van der Zon- van Rooijen
27-nov	87 jaar	Mevr. A.M.J. de Boer- van Schaik
3-dec	83 jaar	Mevr. J.M. Meijerink- Heemskerk
3-dec	86 jaar	Mevr. E.M.L. van Beek- Casteels
5-dec	85 jaar	De heer G.L.M. van der Knaap
7-dec	89 jaar	De heer W. Springintveld
7-dec	78 jaar	Mevr. L.T.M. van Weerdenburg- Eekelschot
8-dec	83 jaar	De heer W.M. Blom
9-dec	82 jaar	De heer H.J.A. Ratterman
11-dec	87 jaar	De heer R. Steggerda
11-dec	86 jaar	Mevr. G.W.M. van der Helm- Blom
11-dec	77 jaar	Mevr. J.M.A.C. Hoogeboom- de Haan

CONCERT GERT VAN HOEF

Zaterdag 16 november wordt het weer een muzikale feestavond in de kerk. Gert van Hoef verzorgt dan zijn jaarlijkse concert in het Lichtbaken in Rijsenhout. Een avond vol met bekende

stukken/liederen die Gert zal spelen op het orgel en de piano. Uiteraard is er weer ruimte om verzoeknummers aan te reiken op de avond zelf.

Met meer dan 126.000 volgers op zijn YouTube kanaal is Gert nog steeds 1 van de populairste organisten van Nederland en daarbuiten.

De kaarten kunnen besteld worden via Johan van der Zwaard. Per mail:

zwaardvdjohan@hotmail.com of per whatsapp: 06-30063491
€ 10,00 per stuk



NAJAARS CONCERT
ZATERDAG 16 NOVEMBER

Gert van Hoef
- piano/orgel -

DATUM
Zaterdag, 16 november

AANVANG
20.00 uur

ENTREE € 10,00

LOCATIE
1 Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751,
Rijsenhout

KAARTVERKOOP
zwaardvdjohan@
hotmail.com

PAROCHEAGENDA



Van 9 november tot 13 december 2024

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do	7 nov	10.15	Parochiecentrum Raakpunt 55+	"Thema met nieuwe ogen zien".
vr	15 nov	09.30	Parochiehuis	Zieken en ouderengroep
do	28 nov	19.30	Kudelstaart	Adventsbezinning
vr	29 nov	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering
zo	8 dec	16.30	Parochiehuis	Soepmaaltijd denktank

VIERINGEN

O.L. Vrouw van de Berg Karmel



32^e zondag door het jaar

za	9 nov	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
zo	10nov	09.30	Karmelkerk	Diaconale zondag mmv. Karmelkoor
			Misintenties:	Riet Hoekman- van Geijlswijk, To Overwater- Bakker, Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- Daggers, Loek Seeboldt, Ton Brinkhof
				<i>Na de viering bent u uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
			<u>Wereldwinkel</u>	<u>Wereldwinkelverkoop</u>
zo	10nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	16nov	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

33^e zondag door het jaar

zo	17nov	9.30	Karmelkerk	Oecumenische viering vg. Ds. T. Prins
			Intenties	Samenzang Jo de Kruijf- Bus, Cees van der Laan, Ton Brinkhof
				<i>Na de viering bent u uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	17nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	23nov	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

34^e zondag door het jaar

zo	24nov	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering Familiezonntag samen met Kudelstaart mmv. Kinderkoor Intenties Frans Blommesteijn en Truus Blommesteijn- Gevers, Ton Brinkhof, Niek Doeswijk <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	24nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
zo	24nov	16.00	Karmelkerk	Dooptieviering Floor en Lot Kreike
za	30nov	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

1^e zondag van de Advent

zo	1 dec	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Ko Kolk, Thea Wijnen- Rootinck, Cor Bekker <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken</i>
zo	1 dec	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	5 dec	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>

2^e zondag van de Advent

za	7 dec	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
zo	8 dec	9.30	Karmelkerk	VOP mmv. Karmelkoor Riet Hoekman- van Geijlswijk, Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- Dagers <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	8 dec	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	10 nov	11.00	Diaconale viering	Jeroen Hoekstra
zo	17 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	24 nov	11.00	Familiezondag in Aalsmeer	Darek en Jeroen
zo	1 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	8 dec	11.00	Woord en gebedsviering	Parochianen

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	10 nov	11.00	Familiezondag	Marco, Darek en Jeroen
zo	17 nov	11.00	Eucharistieviering	Diaconale zondag
zo	24 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	1 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	8 dec	11.00	Eucharistieviering Familiezondag	Marco, Darek en Jeroen

De Kwakel

zo	10 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	17 nov	09.30	Diaconale viering	Jeroen Hoekstra
zo	24 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	1 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	8 dec	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	10 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	17 nov	11.00	Diaconale viering in Uithoorn	
zo	24 nov	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	1 dec	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	8 dec	09.30	Eucharistieviering	





Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

*Peter en Marian
Stokman VOF*

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

BORDSPELAVOND

Vrijdag 8 november 19.30u

Parochiezaal (rechts naast de kerk)

St. Jans Geboortekerk

Kwakelsepad 4 in De Kwakel

Er zijn vele leuke bordspelen te ontdekken!



En nog veel meer. Kom ook ontdekken,
spelen, ontmoeten! Iedereen is welkom!

Deelname is gratis.

Je mag ook je eigen bordspel meenemen!

Opgeven bij
Jeroen Hoekstra
WhatsApp:
06 - 41 22 50 63





Werelddag voor
de Armen 2024

Zo'n vriend is God!

Neem een vriend mee en kom naar
de vieringen. Welkom!

10 november 9.30 uur: Aalsmeer
10 november 11.00 uur: Kudelstaart
17 november 9.30 uur: De Kwakel
17 november 11.00 uur: Uithoorn