

KONTAKT

2025



maart - april

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 1 maart t/m 11 april 2025
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (6 weken, Pasen, 12 april t/m 16 mei inleveren t/m woensdag **2 april** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 9 april voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochie telefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Schuifelende kerken

Lous Zandvliet uit Aalsmeer, velen uit ons samenwerkingsverband zullen haar kennen, maakte mij attent op een jeugdboek van Jan Terlouw: Koning van Katoren. Ik had het in mijn jeugd nooit gelezen al kende ik het boek van naam. Het is een jeugdboek met een spannend verhaal, maar tegelijkertijd ook een



boek vol levenslessen: over lef hebben, over omgaan met verschillen, over met een frisse blik kijken naar problemen, over nederigheid en over hulp durven aanvaarden. En er is meer door Jan Terlouw in verweven, bijvoorbeeld dat democratie heel belangrijk is en dat wij zorg moeten hebben voor het milieu. Een wat ouder jeugdboek dat voor ons hele actuele thema's aansnijdt. Ik raad het van harte aan om eens te lezen.

Eén hoofdstuk gaat over de schuifelende kerken van Uikumene. Alle kerken in de stad Uikumene schuifelen voortdurend

(kerkgebouwen die letterlijk bewegen dus) en

walsen over alles heen wat toevallig op hun pad staat (een kerk gaat immers altijd recht vooruit, nooit achteruit). Gelukkig wordt er de meeste tijd op rechte kerkpaden geschuifeld, zodat er geen schade wordt aangericht. De kerkbestuurders (letterlijk in dit geval) zijn er maar druk mee om de kerken op koers te houden. Af en toe wijkt een schuifelende kerk af van de kerkpaden en vernietigt wat op zijn pad komt. Uiteindelijk [spoiler, sorry] weet de hoofdpersoon de kerken allemaal op één plek te krijgen en ontstaat er één groot kerkgebouw met meerdere vensters. Er ontstaat eindelijk een harmonieus geheel [einde spoiler].

De naam van de stad verraadt het blikveld dat Jan Terlouw voor ogen had, maar we kunnen het verhaal ook lezen vanuit ons katholieke blikveld. Onze vijf kerken schuifelen voort in de tijd en onze bestuurders en vrijwilligers proberen de kerken op koers te houden richting een duidelijk einddoel (Gods Koninkrijk), maar we bewegen ons op mistige paden richting die toekomst (welke weg is de juiste weg?) En net als in het verhaal proberen onze kerkbestuurders onze kerk op het juiste pad te houden en gebruiken daarbij soms

kunstgrepen zoals ‘alle banken naar één kant verplaatsen of het ene raam openen en het andere sluiten.’

Er zijn twee lessen die ik uit dit mooie verhaal wil meegeven. Ten eerste dat de ware bestuurder van de kerk God zelf is. (vlg. Psalm 121: Als de Heer het huis niet bouwt). Voor een deel is kerkbesturen dus wachten. Wachten tot God handelt, zegt theoloog Andrew Root (ND, 7-11-2024). Dat is niet makkelijk. Het vraagt om geloof en vertrouwen. Het vraagt van ons loslaten waar we aan gehecht zijn en het nieuwe durven omarmen. Het legt onze focus niet op wat niet meer is (krimp), maar op wat er wel is. Ja, er is geen Eerste Heilige Communie meer in elke parochie. Maar er zijn nu wel prachtige ontmoetingen tussen jonge gezinnen, catechese voor kinderen én voor ouders en gezamenlijke vieringen. We weten dat de kerk zich altijd vernieuwt. Ook onze kerk. We hoeven alleen maar het vuurtje aan te blazen waar God allang mee en, vaak zo matig gevuld, weer bij elkaar kunnen brengen. Blij zijn we dan met die momenten dat we samen zijn en ontdekken dat het echt meerwaarde heeft. De gezamenlijke viering in de Nes bijvoorbeeld, of de familiezondagen, zoals in februari in Kudelstaart, waar parochianen uit Aalsmeer, uit De Kwakel en uit Kudelstaart elkaar vonden en samen een prachtige ochtend hadden.

Brengen we beide elementen samen dan leren we om niet te focussen op wat niet meer is: die overvolle kerk, uit gewoonte bezocht, met drie vieringen op zondag en minstens vier kapelaans naast de pastoor. Die tijd is geweest en ken ik zelfs alleen maar uit verhalen. Nee, laten we focussen op wat er wel is: de mensen die wel komen, regelmatig of af en toe. Op de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel blijven inzetten en vaak nieuw leven inblazen in wat uitgedoofd lijkt. In dat samen de nieuwe toekomst is, iets dat steeds weer wordt bevestigd als we samen zijn.

Het zou natuurlijk heerlijk zijn als we onze kerkgebouwen, zoals in het boek van Jan Terlouw, samen konden brengen op één plek; zodat het één kerkgebouw met vijf ingangen zou worden. Dat ieder door de ‘eigen deur’ naar binnen zou kunnen, maar we tegelijk samen waren. Dat gaat helaas niet.

Dus moeten we het mentaal doen: leren dat elke kerk in onze dorpen onze kerk is, ons thuis kan zijn. En dat we elkaar meenemen naar de verschillende kerken en daar voor open durven staan. Dat vraagt veel van ons: lef hebben, omgaan met verschillen, met een frisse blik kijken naar onze problemen en hulp durven aanvaarden. En nederig

zijn. Vooral nederig zijn: omdat we weten dat uiteindelijk de Heer aan onze kerk bouwt en blijft bouwen. De Heer blijft niet staan bij wat geweest is, maar begint telkenmale opnieuw. Laten wij dan ook steeds opnieuw beginnen. Opnieuw brengt Hij ons samen, bij elkaar, en smeedt ons tot één gemeenschap. Laten wij dit dan ook omarmen. Kom laten we naar elkaar toe schuifelen. Onze gezamenlijke dans is immers onze toekomst.

Diaken Jeroen Hoekstra

Reageren? Mail naar
diakenjeroen@kpnmail.nl

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



***Frits Blommestijn**

*2 april 1932

† 19 december 2024



Op 19 december 2024 overleed de heer Frits Blommestijn in de leeftijd van 92 jaar. Op 27 december hebben wij hem vanuit de Karmelkerk uitgeleide gedaan en heeft de familie in besloten kring hem begeleid naar het crematorium en uitvaartcentrum Haarlemmermeer. De warmte van de vele bezoekers aan en de volle kerk tijdens deze mooie dienst zijn een afspiegeling voor zijn inzet in de parochie, het Kloosterhof en zijn respect voor eenieder met wie hij sprak en contact had. Voor Frits stond zijn gezin bovenaan en daar heeft hij tot het laatste moment interesse in gehouden.



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

U kent het vast wel; je denkt dat je bericht verstuurd is, maar er gaat wat mis waardoor je mail niet blijkt te zijn verzonden en in de map “concepten” is gebleven. In het Kontakt van januari hebt u daarom de bijdrage van het Parochieteam moeten missen.

Ondertussen is het jaar 2024 voorbij, zijn we alweer in februari 2025 en gaan we naar de veertigdagentijd met o.a. Aswoensdag en de Passieronde. Wat gaat de *tijd* toch snel hoor je mensen vaak zeggen. Tijd is ook het woord dat centraal staat in voor Actie Kerkbalans 2025. Verleden, heden en toekomst lijken voor het gevoel steeds dichter bij elkaar te komen. Tijdens de (eucharistie)viering van drie Koningen op 5 januari hebben we Actie Kerkbalans 2024 afgesloten en de eindstand bekend gemaakt die uitgekomen is op 57.000 euro. Wij danken u voor uw bijdrage die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt. Een nieuw jaar betekent ook een nieuw jaar voor Actie Kerkbalans; de wijzer van de thermometer is ondertussen van het nulpunt een stuk hoger komen te staan.

Na de viering op 5 januari was het nieuwjaar wensen in het Parochiehuis onder het genot van een kopje koffie met een oliebol. Fijn om te zien wat een mooie opkomst er was! Namens het Parochieteam hielden Carlo en Lous een toespraak. Carlo vertelde dat hij als vicevoorzitter in het regiobestuur van Amstel tot Westeinder vier jaar heeft bijgetekend om de verdere samenwerking in de regio vorm te geven. De komende jaren zullen er meer gezamenlijke vieringen zijn. We moeten er ons van bewust zijn en langzaam aan wennen dat het niet vanzelfsprekend is dat er in de kerken in de regio elke zondag een viering is. Op lange termijn zullen er één of meerdere kerken open blijven. Een voorbeeld hiervan is de regio Amstelveen waar begin 2026 de Urbanuskerk in Bovenkerk als enige kerk open blijft. Lous vertelde dat 2025 niet alleen het jubeljaar is, maar dat ons kerkgebouw alweer 95 jaar bestaat. Zij herinnerde eraan dat het is alweer vijf jaar geleden is dat de heer Overwater de verlichte cijfers “90” in de kerk ontstak. Dat was het begin dat een feestelijk jaar had moeten worden met allerlei activiteiten. Helaas haalde Corona een streep hierdoor. Door de Coronajaren hebben wij het 90-jarig jubileum pas later gevierd. Daardoor lijkt het onwonderlijk dat we dit jaar alweer een jubileum hebben. Toch is het zo en het wordt gevierd met verschillende activiteiten die rond de zomer plaatsvinden. Noteert u alvast **zaterdag 28 juni** in uw agenda, dan is de jaarlijkse parochiedag. Meer informatie over de parochiedag en de andere activiteiten volgt in de komende tijd.

Over 90 jaar gesproken; wij hebben onlangs onze oudste vrijwilligster Wil van Es in het zonnetje gezet. Zij is nog steeds actief voor de Verjaardagsactie en wij hebben haar verblijd met een fraai boeket bloemen op haar 90e verjaardag. Proficiat!

Laten we, met de lente in aantocht, er met zijn allen weer een mooi en bezinnend (voor)jaar van maken.

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam,

Carlo Renne	Vice-voorzitter/penningmeester
Lous Zandvliet	Secretaris
Nico van Staveren	Gebouwen
Otto Zandvliet	Oecumene/diaconie
Jo van Aert	Oecumene/ouderen
Wil Blom	Lid



VAN VASTEN NAAR PASEN

Op 5 maart start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, vasten en op zoek naar de weg van nieuw leven.

De dagen worden weer langer: de natuur ontwaakt uit zijn lange winterslaap.

Ook in de liturgie nemen wij u mee op doortocht en zoektocht in de woestijn die ons uiteindelijk zal brengen naar bevrijding en verlossing. "Veertig dagen vol van wachten": zal tijdens de vieringen gezongen worden.

Aswoensdag 5 maart om **10.30 uur!!!** thema: Bezinning en vasten

1^{ste} Zondag 9 maart: thema: Op weg naar verbinding

2e Zondag 16 maart: thema: Onderweg, Jezus achterna

3e Zondag 23 maart: thema: Geduldig wachten

4e Zondag 30 maart: thema: Verloren en gevonden

(zondag Leatare)

5e Zondag 6 april: thema: Oordeel niet

Zondag 13 april: thema: Hosanna **Palmzondag, gezinsv.**

Goede Vrijdag 18 april

Kruisweg om 15.00 u: thema: Overgave

18 april om 19.30 uur thema: Overgave

Oecumenische viering



Eerste Paasdag 20 april: thema: Alles wordt nieuw

NB. LET OP:

Dit jaar géén paaswake in de Karmelkerk wel: Kudelstaart om 21.00

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van **19.15 tot 19.45 uur** - bent u van harte welkom in één van de kerken. De bijeenkomst op **16 april** begint om **19.30 uur**.

Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het halfuurtje van samenkomst.

De 'haltes' in 2025:

- 12 maart :** Kerkelijk Centrum *De Spil* Kudelstaart
(SOW Kudelstaart & RK Kerk Sint Jan Geboorte)
- 19 maart:** Open Hof Kerk
- 26 maart:** NH Dorpskerk
- 2 april :** RK Karmelkerk
- 9 april:** Doopsgezinde kerk
- 16 april:** Lijnbaankerk (19.30 uur)

*“Verbonden op weg,
toeleven naar Pasen”*

Schoner koken, beter leven.

Dit is het thema van de Vastenactie dit jaar.

Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen toegang tot schone, veilige manieren om te koken. Honderden miljoenen vrouwen gebruiken overwegend traditionele biomassa als hout en houtskool om de dagelijkse maaltijden voor hun gezin te koken. De uitstoot van fijnstoffen is daarbij groot. Bovendien moeten ze er veel bomen voor kappen. De gevolgen van deze manier van koken zijn groot. Voor de gezondheid, voor de financiële situatie van gezinnen, voor het milieu en voor het klimaat.

Ons campagneproject 2025 wil een schoner alternatief bieden aan de vrouwen in de gemeenschappen rondom de stad Kasese in Oeganda, in de vorm van briquettes van gft-afval die helpen de houtkap verminderen, het brand schoner en is goedkoper. Bovendien vermindert het zwerfafval op straat. Een geweldige oplossing met veel impact!

Helpt u mee om dit project te laten slagen? De witte melkbus staat tijdens de vastenactie, die begint op 5 maart tot en met Pasen 20 april, weer achter in de kerk. Ook kan u helpen door te doneren via rekening **NL21 INGB 000 0005850 t.n.v. Vastenactie, Gouda**.

Wij van de Missiegroep hopen op een mooi resultaat en bedanken u bij voorbaat.

Joke, Ria en Bep.

H.MIS m.m.v. AALSMEERS MANNENKOOR CON AMORE



Op zondag 23 maart zingt tijdens de eucharistie viering het Aalsmeers mannenkoor Con Amore o.l.v. Theo van der Hoorn en aan het orgel Nico van Geijlswijk. Voor deze Mis heeft het koor de

kerkgezangen van Charles Gounod ingestudeerd. Vooraf wordt het Veni Jesu gezongen. Omdat in de vastentijd geen Halleluja van Cohen gezongen mag worden klinkt als tussenzang het mooie en vlotte "Joshua fit the battle of Jericho". Na de Mis zingt het koor, als miniconcert, nog enkele liederen met o.a. het Panis angelicus.

Na afloop hebben de dames van de koffiehoek nog een heerlijk kopje koffie of thee klaarstaan.

RAAKPUNT 55+ “ MET NIEUWE OGEN ZIEN”



Er staan 2 bijeenkomsten in de planning.
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp.

Donderdag 6 maart is de eerste bijeenkomst.

Thema:

De rode draad tussen verleden en heden, op weg naar een nieuw tijdperk. Welke positieve verwachtingen hebben we van het synodale proces “luisterend en hoopvol op weg” om een meer luisterende kerk te worden.

Een kerk die oecumenisch is en spiritueel. Een kerk waarin het meer gaat om geloofservaring dan om regels en dogma's.

Paus Franciscus: dat wij niet leven in een tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk meemaken. De crises die ons pad naar een nieuw tijdperk doorkruisen, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen.



Inleider: Ko Schuurmans,

Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in het basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie en directeur van het diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem – Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen.

Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit onderwerp.
Graag tot ziens in het parochiecentrum (ingang Gerberastraat) van 10.15 tot 11.30 uur.

Iedereen is welkom.

Donderdag 3 april is de volgende bijeenkomst.



Thema:

Heiligenverering en heiligverklaring.

Het is typisch voor het katholiek geloof: heiligen hebben een prominente plek in het katholieke geloof en worden in het gebed betrokken door hun voorspraak aan te roepen.

Hoe heeft de heiligenverering in de loop van de geschiedenis zich ontwikkeld? Welke plek hebben de heiligen in ons geloof?

De bekendste zijn: Heilige Anthonis, Franciscus, Barbara, Cecilia, Theresia, Sint Maarten en Nicolaas

Inleider: Rob Mascini is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. Na zijn pensionering is



hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal Diaconaat Centrum Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur.

Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst!

Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer?

Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag.

Alvast Dank!

Namens werkgroep 55+

Br. Wim Ernst

Hettie Pecht – v.d. Meer

Annie Marien – v.d. Broek

SAMEN IN GEBED VERBONDEN OP WEG NAAR PASEN

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden zijn in gebed.

De regiokaars, dit jaar gebruiken we een speciale kaars vanwege het Jubeljaar, wordt aan het begin van de vastentijd in de viering van Aswoensdag in Uithoorn aangestoken.

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat daar branden tijdens de eucharistieviering. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar.

Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het grootste feest: PASEN

Deze kaars zal branden op 9 maart in de Nes, op 23 maart in de Kwakel, op 30 maart in Kudelstaart en op 6 april in Aalsmeer.



FILMCAFE

Op 28 maart om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout

Film: **Conclave**.

Na de dood van de paus brengen kardinalen van over de hele wereld hun stem uit in de meest geheimzinnige verkiezing ter wereld: het conclaaf. Kardinaal Laurence (Ralph Fiennes) moet ervoor zorgen dat alles goed verloopt, ondanks zijn eigen geloofscrisis.



FILM EN SPIRITUALITEIT KARMEEL

In het voorjaar van 2025 gaan we weer op 3 zaterdagen van 13.00 tot ca. 16.00 uur films draaien en nabespreken in de Titus Brandsma kerk, Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Kosten € 5,- per person per keer.

Zaterdag 15 maart Tijd 13:00-16:00 uur

Das Weisse Band. Net voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt een rustig Protestants Duits boerendorpje opgeschrikt door een aantal onverklaarbare gebeurtenissen. De schoolleeraar observeert en onderzoekt de gebeurtenissen, die steeds meer neigen naar rituele straffen, en komt steeds dichterbij de verschrikkelijke waarheid. De volle omvang van de gelaagdheid van deze film is moeilijk in een keer te bevatten.



Zaterdag 29 maart Tijd 13:00-16:00 uur

Het Diner. De broers Serge en Paul Lohman gaan met hun vrouwen Babette en Claire uit eten. Er wordt over koetjes en kalfjes gepraat, maar ze vermijden het onderwerp waarvoor zij eigenlijk zijn samengekomen: hun kinderen. Die hebben iets verschrikkelijks op hun geweten dat hun toekomst kan verwoesten. Maar wie weet wat en hoever ga je als ouder om je kind te beschermen?



Zaterdag 19 april Tijd 13:00-16:00 uur

Samsara. Een spiritueel liefdesverhaal, dat zich afspeelt in het majestueuze Himalaya landschap. Het volgt de zoektocht en de strijd van een man naar spirituele verlichting. Een karavaan lama's geleid door 2 monniken trekt door de bergen op zoek naar Tashi, een briljante leerling, die gedurende 3 jaar afgezonderd in een afgelegen hermitage leefde om te mediteren. Hij wordt terug naar het klooster gebracht, waar hij langzaam van zijn diepe trance herstelt. De terugkeer heeft echter onverwachte resultaten.



Aanmelden uiterlijk een week tevoren.

Angela en Hans van Kessel

h.en.a.vankessel@outlook.com

0297-34 06 82

Vervoer hoeft geen probleem te zijn.

SCHILDERWORKSHOP RONDONOM HET JUBELJAAR



Het is met grote vreugde dat ik u een bijzondere activiteit kan aanbieden: een schilderworkshop onder leiding van kunstenaar, ontdekker en hardloopster Linda de Wit. Sinds 2017 geeft zij schildercursussen en schilderworkshops. Ze probeert met haar kunst en met haar lessen verbondenheid te creëren tussen alle lagen van de maatschappij. Ze heeft bijvoorbeeld workshops gedaan met mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en met jonge vluchtelingen. Op **zaterdag 5 april** komt zij naar De Kwakel voor een schilderworkshop. Het thema van de workshop is 'Pelgrims van Hoop', waarmee we aansluiten bij het jubeljaar. Binnen dit thema kan de eigen inspiratie aan het doek worden toevertrouwd, waarbij Linda ondersteunt en uitdaagt.

De workshop ziet er ongeveer als volgt uit:

- 9.30u Inloop met koffie en thee.
- 10.00u Opening, inleiding, voorbeelden en materialen.
- 10.30u Beginnen met schilderen.
- 12.00u Lunch.
- 12.30u Verder schilderen.
- 14.30u Schilderijen afronden; thee met iets lekkers.
- 15.00u Bewonderen van elkaar werk en inrichten expositie.
- 15.30u Einde van de workshop.



Thema

Diaken Jeroen zal aan het begin van de workshop het thema wat uitdiepen. Daarna laat Linda voorbeelden en materialen zien ter inspiratie en dan kan iedereen aan de slag. We schilderen op tafels op tafelelzels. Elke deelnemer maakt een eigen schilderij van 50x60cm met acrylverf (op waterbasis).

Korte tentoonstelling

De schilderijen die we maken worden op zondag 6 april eerst tentoongesteld in De Kwakel, daarna mogen ze mee naar huis.

Waarom meedoen?

De kracht van Linda als docent is dat ze deelnemers van begin tot eind begeleidt en bijstaat. Het maakt niet uit of mensen ervaren zijn of, zoals ik, nooit een kwastje in de hand hebben. Dit doet ze persoonlijk en met veel passie en aandacht. Iedere deelnemer neemt zijn of haar eigen bagage en karakter mee en dat zie je terug in het schilderwerk. Na afloop overtreft het resultaat vaak wat deelnemers van tevoren hadden verwacht.

Deelnemers en kosten

Er is plaats voor 10 deelnemers. De kosten bedragen 45 euro. Daarvoor krijg je een gezellige dag, een mooi schilderij dat je zelf hebt gemaakt, persoonlijke begeleiding bij het schilderen, koffie en thee en een eenvoudige lunch.



Opgeven

Opgeven kan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en zet daarin naast jouw naam ook 'schilderworkshop De Kwakel 5 april'. Opgeven kan tot 10 maart. Aangezien de parochiebladen op verschillende momenten verschijnen, zullen we door loting bepalen wie er deel kan nemen. Er is helaas maar plaats voor 10 deelnemers. Na 10 maart hoor je of je ingeloot bent en kan je de inschrijving definitief maken door de kosten over te maken. Wie niet ingeloot wordt, komt op de wachtlijst en heeft voorrang bij een eventuele volgende schilderworkshop.

Voor meer informatie mail mij op het eerdergenoemde mailadres. Ik hoop op veel enthousiaste, creatieve parochianen die het aandurven om de persoonlijke ervaring van hoop en geloof aan het doek toe te vertrouwen.

Diaken Jeroen Hoekstra

INITIATIEF ROZENKRANSGEBED 24UUR VOOR DE VREDE

Vanuit Heiloo is er een initiatief gestart om 24 uur achter elkaar de rozenkrans te bidden voor de vrede. U kunt zich opgeven door op de website van OLV ter Nood de knop: "Jubeljaar" aan te klikken. U hoeft niet naar Heiloo, maar kan gewoon thuis of waar dan ook in gebed gaan. Zie de poster in de kerk.



BIJZONDER PASSIECONCERT IN DE KARMELEKERK

Voor de Goede week is in alle eeuwen veel prachtige koormuziek geschreven.

Vocaal ensemble Corde Vocali zingt met vijftien zeer bevolgen amateurs een aantal a capella koorwerken rondom de Goede Week op zaterdag 12 en zondag 13 april o.l.v. dirigent Bas Halsema.

Meer informatie en kaarten €15,= kijk op www.CordeVocali.nl of bij Lous Zandvliet.

Zaterdag 12 april 16:00 uur O.L. Vrouw van de berg Karmel
Stommeerweg 13 Aalsmeer

Zondag 13 april 15:00 uur nog te bepalen locatie in Haarlem



DE KARMELEKERK EN DE JOZEFSCHOOL

In onze kerkgemeenschap leeft bij meerdere mensen nog het idee dat de Jozefschool weinig tot niets doet m.b.t. de katholieke identiteit. Het leek mij goed om eens te stil te staan bij het catechese-



onderwijs op de Jozefschool en welke band de school met de Karmelkerk had en nog steeds heeft. Ik zal u eerst een stukje geschiedenis vertellen over de school.

Voor Katholiek onderwijs moesten de kinderen uit Aalsmeer tot de jaren 30 nog naar de omliggende dorpen. Het kerkbestuur van de Karmelkerk wilde een eigen school en in 1933 werd de Sint Jozefschool ingewijd. Het kerkbestuur wilde ook meteen het schoolbestuur zijn. De school startte met 53 leerlingen verdeeld over vier lokalen. Deze staan er nog steeds (zie foto hierboven). In 1968 wordt de Katholieke Stichting voor Onderwijs opgericht en sindsdien valt de school niet meer onder het kerkbestuur.



In 1985 wordt de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd, de St. Theresia kleuterschool wordt bij de St. Jozefschool gevoegd.

In 1994 gaat de school fuseren met de 'Westeinder Waterhoentje', ook een katholieke school, gelegen in de Hornmeer. Vanwege de fusie moet de

school veranderen van naam. Omdat de Sint Jozefschool een goede naam heeft wordt ervoor gekozen om Sint van de naam af te halen. Twee noodlokalen stonden op de grond van het klooster en dit symboliseerde de band met de Karmel. De noodlokalen waren na 23 jaar hoognodig aan vervanging toe. Daarom is er in 2023 een nieuwe vleugel aan de school gebouwd. De bouw is in 2024 afgerond. Op de plek van de noodlokalen is een kapschuur gebouwd. Momenteel bestaat de school uit 18 klassen en 437 leerlingen.

Op de Jozefschool werken verschillende specialisten. Zo hebben we een taal-, reken- en leesspecialist. We hebben echter ook een catechesespecialist. Ik houd mij hiermee bezig. Het gehele jaar door

wordt er op verschillende manieren gewerkt aan het catecheseonderwijs op school. Zo proberen we vorm te geven aan de katholieke identiteit en die ook te bewaken.

We besteden aandacht aan de verschillende katholieke feesten (dierendag- Heilige Franciscus, Sint Maarten, carnaval- vasten, Palmпасen, Hemelvaart en Pinksteren).

Daarnaast werken we met de methode Kleur. De methode ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Elk jaar besteden we weer aandacht aan vier andere thema's (bijv. Troost, Hoop en Liefde, Conflicten, Samenleven, Hemel en Aarde). Ook besteden we aandacht aan andere godsdiensten. We werken met het project Heilige Huisjes. Ieder jaar gaan groep 4 en 5 een speurtocht doen in de Karmelkerk, groep 6 houdt zich bezig met het Hindoeïsme en gaat naar een tempel, groep 7 met de Islam en groep 8 met het Jodendom.

Het catecheseonderwijs proberen we ook buiten de school in praktijk te brengen. We brengen bijv. de Palmpaasstocken naar de bewoners van de verschillende zorgcentra. Daarnaast is er rond Sinterklaas 'Zon in de schoorsteen'. De ouderen worden verrast met een surprise, gedicht en een cadeau dat de kinderen zelf komen langsbrengen. Met Kerst zingen de kinderen van groep 5 in het Kloosterhof kerstliedjes en brengen ze zelfgemaakte kerststerren met daarop een kerstwens.

In oktober werken we aan de Schoenendoosactie. Vorig jaar hebben we ruim 130 kinderen over de gehele wereld blij gemaakt met een versierde schoenendoos met daarin allerlei bruikbare spulletjes. Tot slot, wil ik melden dat we elk jaar ons Kerst- en Paasproject afsluiten met een viering in de Karmelkerk. Ook dit jaar was de kerk viermaal bomvol met kinderen en volwassenen. Vieren is een manier om te zorgen dat de kinderen zich 'levensbeschouwelijk' kunnen ontwikkelen. Het deelnemen aan een viering in de kerk stimuleert de spirituele beleving van de kinderen. We vieren met de gehele school.

We geven hier uitdrukking aan eenheid en verbondenheid van de hele school als leefgemeenschap.

We gaan ervan uit dat de kinderen terug kunnen grijpen in hun verdere leven op datgene, dat ze op school en in de kerk hebben meegekregen.



Ik hoop u hiermee een goed beeld te hebben geschetst over het catecheseonderwijs op de Jozefschool en onze band met de Karmelkerk.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij mailen (maartendanielle@hotmail.com).

Maarten van Kessel

BORDSPELAVOND 21 FEBRUARI OM 19.30 uur



in de ontmoetingsruimte in De Kwakel. Kom ook gezellig een verrassend en uitdagend bordspel spelen **op vrijdag 21 februari vanaf 19.30u.**

Red de bordspelavond

Na drie succesvolle avonden moet ik ook concluderen dat de belangstelling terugloopt. Op basis van de opkomst in februari besluit ik of de bordspelavonden doorgaan in maart en april. Wilde je dus altijd al gaan, maar kwam het nooit uit: kom op 21 februari en red de bordspelavond! Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaring te hebben. De spellen die wij meenemen zijn snel uit te leggen en je kunt zo meespelen. Kom vooral samen: neem iemand mee! **Plezier gegarandeerd!**



Vijfde bordspelavond Vrijdag 21 februari 19.30u

In de parochiezaal (rechts naast de kerk) van de St. Jans Geboortekerk
Kwakelsepad 4 in De Kwakel
Toegang gratis

Opgeven is fijn (mail naar: diakenjeroen@kpnmail.nl), maar niet verplicht. De avond gaat door (er zijn al wat aanmeldingen), dus binnenlopen op laatste moment mag ook. Kom ontdekken hoe leuk bordspelletjes zijn!

Diaken Jeroen Hoekstra

ROOMSE SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN.

Wij brengen u, de komende maanden, enige Roomse spreekwoorden uit een oud boekje ter beschikking gesteld door een oud parochiaan.

IN DE KERK IS ALTIJD WERK.

Mag nog steeds naar de letter genomen worden. Maar overdrachtelijk: als je wilt is er altijd wel iets te doen.

GELOVEN DOEN ZE IN DE KERK. HIER MOET JE HET ZEKER WETEN.

Zegt men als iemand in een discussie op basis van: "ik geloof dit en ik geloof dat", overloos doorzeurt. Het helpt overigens zelden.

KERKEN OP IEMAND KUNNEN BOUWEN.

Hoogst betrouwbaar, hoogst geloofwaardig zijn.

GELIJKE MONNIKKEN, GELIJKE KAPPEN.

Geen uitzonderingen, geen extra voordeeltjes: we zijn allemaal gelijk en daarmee basta!

KAP EN KRUIJN MAKEN GEEN KLOOSTERLING, MAAR WEL EEN DEUGDZAAM LEVEN.

Het komt dus niet aan op de uiterlijke tekenen, maar hoe men leeft.

ZO DE ABT, ZO DE MONNIKKEN.

Zoals de leider, de chef, de bevelvoerder is, zo zijn ook zijn mensen. Slechte leiders krijgen de discipelen die zij verdienen.

ALS DE HERDER DOOLT, DOLEN OOK DE SCHAPEN.

Als de herder of de leider op het verkeerde spoor zit, dan komen de aan hem toevertrouwen er vanzelf ook wel op.

HIJ IS ZO ARM ALS EEN KERKRAT.

Hij is werkelijk zeer arm. Voor ratten is in de kerk niets te halen.

EEN KERKUIL.

Letterlijk een hele mooie uil, een zogenaamde kransuil. Figuurlijk iemand die veel van de kerk weet en er graag vertoeft.

ZO WISPELTURIG ALS DE HAAN OP DE TOREN.

Op de kerktoeren staat de haan: symbool van waakzaamheid. Hij waait wel met alle winden mee, maar dat wordt hem niet als fout aangerekend. Een windhaan, een onstandvastig iemand.

NvS

DANK



Op zondag 26 januari kwamen Loek en Ria Pieterse na de mis het altaarbloemetje bij ons brengen. Hartelijke dank!

We hebben gezellig koffiedronken en bijgepraat. Ik had 10 dagen ervoor mijn heilbot gebroken tijdens sporten. Ik ben geopereerd en mijn been zit in het gips. Gelukkig heb ik een prima mantelzorger. De genezing duurt wat langer, dus ik zit nog aan mijn stoel gekluisterd. Ik hoop z.s.m. weer in de kerk te komen.

Hans en Angela van Kessel



Ik was blij verrast toen mij een bloemetje werd aangeboden van de kerk door Nico en Nel v.d. Kroon.

Veel dank daarvoor.

Het gaat inmiddels met mijn been weer beter.

Vriendelijke groet, Riet Meijer



Dank jullie wel voor het mooie boeketje, dat ik mocht ontvangen van de Karmelparochie!

Hartelijke groet, Daan Spreij



Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die Lous kwam brengen ter ere van mijn 90^{ste} verjaardag. Als oudste vrijwilliger kreeg ik deze bos.

Helemaal leuk.

Wil van Es-Commandeur



ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Van 28 februari tot en met 10 april hopen onderstaande parochianen hun verjaardag te vieren.

1-mrt	75 jaar	Mevr. M.A. Touw- Spekman
8-mrt	82 jaar	De heer W.G.J. Nederstigt
10-mrt	89 jaar	Mevr. M.W. van Wieringen - van der Meer
12-mrt	85 jaar	De heer M.P. van Eijk
13-mrt	94 jaar	Mevr. M.H. van Rijn- van Vliet
16-mrt	81 jaar	De heer W.J.M. Vink
18-mrt	94 jaar	De heer J.H. van der Meer
21-mrt	81 jaar	Mevr. C.A.M. Konst- Post
22-mrt	91 jaar	Mevr. W.J. van der Jagt- de Greeff
22-mrt	92 jaar	Mevr. J. Bogers- van Leeuwen
30-mrt	79 jaar	De heer J. Noordhoek
30-mrt	81 jaar	De heer W.A. Kennis
1-apr	81 jaar	De heer F.M. Vaneman
5-apr	88 jaar	De heer J.T. de Jong
6-apr	75 jaar	Mevr. M.A. Schijf- Zeldenthuis
7-apr	79 jaar	De heer T.J.A. Blom
8-apr	79 jaar	Mevr. H.C. Maarsen- Springintveld
9-apr	84 jaar	Mevr. C.J. Bijlo- Bakker



PAROCHIEAGENDA



Van 1 maart tot en met 11 april 2025

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do	6 maart	10.15	Parochiecentrum	Raakpunt55+ Met nieuwe ogen zien
vr	28 maart	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering
do	3 april	10.15	Parochiecentrum	Raakpunt 55+ Met nieuwe ogen zien.

VIERINGEN

O.L. Vrouw van de Berg Karmel



8^e zondag door het jaar

za	1 mrt	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
zo	2 mrt	9.30	Karmelkerk Intenties	Familiezondag mmv. kinderkoor Thea Wijnen- Rootinck, Ko Kolk en Riet Kolk- Calis, Frits Blommestijn <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	2 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	5 mrt	10.30	Karmelkerk	Aswoensdag Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
wo	5 mrt	17.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	5 mrt	19.00	Kudelstaart	Gezamenlijke viering
za	8 mrt	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering Vg. B. Dullens

1ste Zondag van de 40 dagentijd

zo	9 mrt	9.30	Karmelkerk Intenties <i>Jaargetij</i>	VOP mmv EDK Riet Hoekman- van Geijlswijk <i>Jo de Kruijf- Bus</i> <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	9 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	12 mrt	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	12 mrt	19.15	De Spil	Passieronde de Spil Kudelstaart
za	15 mrt	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

2^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	16 mrt	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Tonnie 't Hoen- Weterings, Toon Konst en Corrie Konst- Jansen, Frits Zeldenthuis, dochter Caroline en zoon Theo
zo	16 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	19 mrt	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	19 mrt	19.15	Open Hofkerk	Passieronde, Open Hofkerk, Ophelialaan
za	22 mrt	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

3^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	23 mrt	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. Con Amore Kees Zandvliet en Miny Zandvliet Daggers en overleden grootouders Daggers- Reker <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	23 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	26 mrt	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	26mrt	19.15	Dorpskerk	Passieronde, NH Dorpskerk Kanaalstraat
za	29 mrt	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

4^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	30 mrt	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Frans Blommesteijn en Truus Blommesteijn- Gevers
zo	30 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	2apr	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
wo	2 apr	19.15	Karmelkerk	Passieronde
za	5 apr	16.30	Kloosterhof	Viering B. Dullens

5^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	6 apr	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
zo	6 apr	14.00	Intenties	Thea Wijnen- Rootinck, Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, Frits Blommestijn <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	6 apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka



VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	2 mrt	9.30	Eucharistieviering in Aalsmeer	Familiezondag
wo	5 mrt	19.00	Eucharistieviering	Aswoensdagviering
zo	9 mrt	11.00	Woord en gebed	Parochianen
zo	16mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	23mrt	11.00	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	30mrt	11.00	Eucharistieviering	Parochianen
zo	6apr	11.00	Woord en gebed	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	2mrt	11.00	Eucharistieviering;	
wo	5mrt	19.00	Eucharistieviering	Aswoensdagviering
zo	9mrt	11.00	Eucharistieviering	Familiezondag
zo	16mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	23mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	30mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	6apr	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	2mrt	09.30	Eucharistieviering	
wo	5mrt	15.00	Aswoensdagviering met kinderen	Jeroen Hoekstra
zo	9mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	16mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	23mrt	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	30mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	6apr	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	2mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
wo	5mrt	18.30	Aswoensdagviering	Jeroen Hoekstra
zo	9mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	16mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	23mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	30mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	6apr	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden

A word cloud centered around the theme of fasting and letting go. The most prominent words are 'Vasten' and 'loslaten' in large, dark red font. Other significant words include 'Meer-minder' in yellow, 'Eten' in dark red, 'Inspiratie' in yellow, and 'Delen' in dark red. Smaller words include 'alcohol', 'water', 'snoep', 'dagboek', 'drinken', 'gebed', 'stijle', 'kledingbank', 'voedselbank', 'koekjes', 'thuis', 'fiets', 'social media', '40 agentijd', 'week', 'vis', 'vlees', 'meditatie', 'televisie', 'schrijf', 'fruit', and 'vegetarisch'.

alcohol water meditatie
schrijf fruit alcohol water
Meer-minder water meditatie
Vasten snoep drinken
week dagboek vis
gebed Eten social media fiets 40 agentijd week dagboek vis
stijle kledingbank Eten social media fiets 40 agentijd week dagboek vis
voedselbank koekjes thuis Delen vegetarisch
Inspiratie



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

Bloemsierkunst

*Peter en Marian
Stokman VOF*

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

40 dagentijd

