

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 12 april t/m 16 mei 2025
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 17 mei t/m 13 juni inleveren t/m woensdag **7 mei** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 11 juni voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com



Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochie telefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



Dierbare parochianen,
Het woord 'Pasen' komt van het Hebreeuwse Pesach, wat 'overgang' betekent. De overgang van de Joden door de Rode Zee, van de slavernij in Egypte naar de bevrijding. Voor de christenen is Pasen het feest van de opstanding: de overgang van Jezus van de dood naar het leven. Maar in de afgelopen maanden lijkt het alsof de Goede week nooit naar de Paaszondag leidt, maar blijft in de duisternis van Goede Vrijdag vastzitten.

Is er echt geen hoop meer? Een aantal jaren geleden ging paus Franciscus op Witte Donderdag naar een vrouwengevangenis in Rome en vierde daar de ritus van de Voetwassing met twaalf gevangenen. Franciscus keek hen een voor een in de ogen en sprak over Gods oneindige barmhartigheid. Hij zei: "Wij hebben moeite om te vergeven... maar Jezus wordt nooit moe van vergeven! Hij vergeeft alles!" En terwijl hij hun voeten waste (en kuste), barstten zij allen in tranen uit. Het was ontroerend.

Dit is de barmhartigheid die bevrijdt, zelfs als je in de gevangenis zit, want het bevrijdt van het kwaad en de dood. Het Jubeljaar van de HOOP biedt ons de mogelijkheid om "de blijde boodschap aan de armen te brengen, de wonden van de gebroken harten te helen, de bevrijding aan de gevangenen te verkondigen". Het jubeljaar is een jaar van barmhartigheid.

Jezus kan ons een jaar van barmhartigheid geven, omdat hij macht heeft over de dood. Jezus werd geketend en stierf op een dag in april, tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem; hij stierf aan het kruis als een slaaf en werd daarna in een graf gelegd - dat is de meest afschuwelijke en onherroepelijke gevangenis. Het leek het einde van alles. Maar na drie dagen verrees hij. Zijn opstanding is voor ons allemaal een nieuw begin.

We leven in moeilijke tijden en hebben barmhartigheid nodig. Laten we God vragen ons de "gave van de tranen" te geven, wat betekent: te mogen huilen om onze broeders die lijden, en ook om ons eigen leed. Deze tranen zullen ons helpen ons hart te openen voor het licht van de Opstanding.

Zalig Pasen

Marco Cavagnaro

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....



Het voorjaar is begonnen; de zon schijnt, de blaadjes komen aan de bomen en struiken staan in bloei. Echt weer om naar Pasen uit te kijken!

In aanloop naar Pasen is de regiokaars op Aswoensdag als symbool van verbondenheid aangestoken. Elke week heeft de kaars in één van de kerken in de regio gebrand. Zo wordt de gebedsketen en verbondenheid gedurende de 40 dagen binnen onze regio zichtbaar.

Over die verbondenheid schreef diaken Jeroen Hoekstra in het vorige Kontakt, waarin hij refereerde aan het boek *Koning van Katoeren* van Jan Terlouw. In het land van Katoeren schuifelen de kerken ieder op hun eigen kerkenpad rond. En als ze soms van hun pad afwijken, geeft dit grote problemen. Het lukt uiteindelijk de kerken samen te laten komen in het midden van Uikumene om met elkaar één grote kerk te vormen. Wij zijn als regio, ook een soort van schuifelende kerken, die zo nu en dan van hun eigen paden afgaan om samen te komen. Wij zoeken elkaar op om elkaar treffen en samen te vieren, zoals de openluchtviering in september, de familiezondagen en het Paastriduüm. Om met elkaar op één lijn te komen, de toekomst van onze kerken te bespreken en diverse onderwerpen in onze regio in gebaande paden te leiden, was er op 7 april een vergadering van alle Parochieteams. Daarvan brengen wij in het volgende Kontakt verslag uit.

Weer even terug naar het Paastriduüm; net als vorige jaren zijn de vieringen tijdens het Paastriduüm in de regio van Witte Donderdag 17 april t/m Paaszaterdag 19 april in twee kerken. Daarnaast zijn er ook vieringen in de Karmelkerk. De vieringen tijdens het Paastriduüm zijn in de Parochie St.Jan Geboorte in Kudelstaart om 19.00 en in de Parochie Sint Urbanus in Nes a/d Amstel ook om 19.00. Op Witte Donderdag is tijdens de offerande weer een voedselinzameling die dit jaar in Kudelstaart en Nes a/d Amstel gehouden wordt, zodat



Parochianen uit de gehele regio een bijdrage kunnen doen aan de Voedselbank en de daklozen.

Behalve de regiovieringen is er in de Karmelkerk op Goede Vrijdag 18 april om 15.00 de Kruisweg en om 19.30 een oecumenische viering van de Raad van Kerken met medewerking van het EDK (Enkele Dames Koor). Op Paasochtend zondag 20 april om 9.30 vindt in onze kerk een eucharistieviering plaats met muzikale ondersteuning van het Karmelkoor.

Als u op Witte Donderdag of Paaszaterdag naar één van de vieringen wilt komen, maar geen vervoer hebt dan kunt u gebruik maken van de rijdienst. Belt u dan met Ria Eling van de rijdienst, telefoon 327812.

In het vorige Kontakt schreven wij over de activiteiten omdat ons kerkgebouw 95 jaar bestaat. Deze activiteiten vinden plaats op zaterdag 28 juni en zondag 13 juli. Verderop in dit Kontakt meer informatie over de festiviteiten.

Laten we er een mooi Paastriduüm en Paasfeest van maken! Wij wensen u een zalig en fijne Pasen!

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam.



FEEST IN ONZE KARMELKERK

In januari hebben wij laten weten dat de Karmelkerk dit jaar 95 jaar bestaat.

Dat willen gaan we vieren op twee momenten;

- op zaterdag 28 juni met onze jaarlijkse Parochie dag
- op zondag 13 juli met een feestelijke viering met koffie en receptie daarna.

Wij nodigen u hierbij van harte voor uit!

Op zaterdag 28 juni kunt u meedoen aan

- Happen en Trappen; een fietstocht door de regio met op 5 verschillende punten een lekker hapje en/of drankje. Er kan een route gefietst worden van ca 32 km of een van ca 21 km.
- Mocht u niet meer kunnen fietsen dan bieden wij de mogelijkheid om de route op een andere manier af te leggen
- Kinderactiviteiten rondom de kerk; met o.a. spel, knutselen, Karmelbingo
- Teatime; een soort terras rondom of in de kerk waar u met medeparochianen gezellig kunt vertoeven onder het genot van koffie/thee/wat lekkers en de Karmelbingo!



Dit middagprogramma speelt zich, afhankelijk van de activiteit, af tussen 13.00 uur en 16.30 uur in en rondom de kerk.

Aansluitend gaan we naar het Parochiehuis waar we tijdens de borrel kunnen luisteren naar een woordje van het Parochieteam en vervolgens kunnen genieten van een heerlijk warm- en koud buffet.

Op zondag 13 juli vieren we, in combinatie met het patroonsfeest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, het 95 jarig jubileum met een feestelijke viering in de kerk om 9.30 uur. Aansluitend is er koffie en een receptie in het Parochiehuis.

Voor de activiteiten op 28 juni vragen wij u om zich aan te melden; u begrijpt dat zo'n programma aardig wat voorbereiding vraagt en dan is het helpend om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. In de vieringen van mei vindt u een aanmeldingskaart in het misboekje die u ter plekke in kunt vullen en in de daarvoor bestemde bus kunt inleveren.

U kunt ook een mailtje sturen naar de Karmelkerk@planet.nl en daarop aangeven voor welke activiteit u zich opgeeft, voor hoeveel personen (het aantal kinderen en volwassenen graag apart vermelden) en uw telefoonnummer.

Aanmelden kan tot 1 juni.

Hoe leuk is het dat we dit jubileum kunnen vieren met z'n allen; daar mogen we dankbaar en blij mee èn trots op zijn.

Namens de Feestcommissie en de Denktank,
Lous Zandvliet

Een inspirerende tekst van: Luc Vandenabeele

VASTEN: DOEN OF ZIJN

Vasten is niet zo zeer
een kwestie van iets meer doen.
Het is niet zo zeer
een kwestie van iets minder doen.
Het is misschien
zelfs niet een kwestie van 'doen'.

Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet
met nog meer bezieling en overtuiging doen,
nog meer leven vanuit je diepste inspiratie,
en daar dan ook op zoek naar gaan.

Dan zul je de mens die tegenover je staat,
zien als medemens en broeder
als op dat moment de belangrijkste mens ter wereld.
Misschien zul je hem op dat moment zelfs zien als God op aarde.

Dan zul je jezelf zien als mens,
niet zoals je in jouw ogen bent,
niet zoals je voor sommigen bent,
maar wikkend en wegend, zoekend en tastend,
zul je verder jezelf pogen te zien zoals God je ziet,
en jezelf aanvaarden, zoals je de belangrijkste personen
uit jouw leven aanvaardt, met je hebbeligheden en kwaliteiten.

Dan zal vasten niet een kwestie zijn van 'doen',
maar van 'zijn', niet alleen van zien maar vooral van gaarne zien.

Dan zal vasten doenbaar zijn
vanuit die God, die je zegt: 'Ik zal er zijn voor jou.'

Br. Wim Ernst o.carm.

THE PASSION IN NES AAN DE AMSTEL



Zaterdagavond 12 april 2025 bent u van harte uitgenodigd voor The Passion, met medewerking van Koor Revival uit Zevenhoven.

Koor Revival heeft hun versie van het eigentijdse verhaal over het lijden van Jezus al meerdere keren mogen uitvoeren. Deze avond vertolken zij die in de Sint-Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. De toegang bedraagt €5,00 en de aanvang is 19.30 uur

Het belooft een stemmige avond te worden. Het ingetogen verhaal, verteld door Adrie Stokman, wordt door het koor afgewisseld met mooie eigentijdse Nederlandstalige liederen, onder andere “Zo zal het zijn” van Rob de Nijs en “Grijs” van Jaap Reesema. Het verhaal en de liederen worden tevens ondersteund door indrukwekkend beeldmateriaal.

Met deze samenwerking tussen Nes en Zevenhoven maken we er voor u een prachtige inspirerende avond van. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda en houd onze website en Facebookpagina in de gaten!

U kunt kaarten bestellen, via de voorinschrijving, bij Cockie Groen-van den Helder via e-mail: cockievandenhelder@ziggo.nl of per telefoon 06-307 207 49.



VOEDSELINZAMELING OP WITTE DONDERDAG 17 APRIL

Op Witte Donderdag is het een traditie om voedsel in te zamelen. Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen. U kunt tijdens de Witte Donderdagviering in Kudelstaart en Nes a/d Amstel houdbare voedingsmiddelen zoals groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta enz. meebrengen naar de kerk dat bij de offerande in manden op het altaar gelegd wordt. Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank, 0297 help ons helpen, de daklozen die Broeder Wim Ernst (Aalsmeer) regelmatig bezoekt en anderen die het minder hebben. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met Witte Donderdag naar de kerk te komen dan kunt u in Kudelstaart het voedsel op vrijdag 11 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het secretariaat in de pastorie van de kerk inleveren. Het is ook mogelijk dat het voedsel opgehaald wordt, belt u dan even met Otto, tel. 329977.

Wij rekenen op uw gulle bijdrage!

Witte Donderdag in Nes a/d Amstel: 17 april 19.00 uur

Witte Donderdag in Kudelstaart: 17 april 19.00 uur



Diaconie Parochie Sint Urbanus en Parochie St.Jan Geboorte.



WELKOM!

Op donderdag 17 april met elkaar kijken naar The Passion, die op de televisie wordt uitgezonden.

20:15 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout.



OECUMENISCHE GOEDE VRIJDAGVIERING IN KARMELKERK

Het Paastriduüm is een periode van 4 dagen van liturgisch hoogtepunt in 't kerkelijk jaar. De Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake t/m de vespers van de Paaszondag. Dit jaar wordt dit gehouden in de parochies Kudelstaart en Nes a/d Amstel.

Maar zoals wij al jaren gewend zijn is er op de Goede vrijdag een oecumenische viering. Dit jaar is dat **18 april om 19.30 uur in de Karmelkerk** en het thema is : **“Overgave”**

En zullen er gedeeltes uit het oratorium “Als de graankorrel sterft” vanuit deze Goede Vrijdagviering ten gehore gebracht worden.

Jezus is gearresteerd en wordt voor Pilatus gebracht.

Viermaal gebeurt in dit gedeelte iets driemaal. Dat wordt in het lied Driemaal gezongen.

Vanuit De Doopsgezinde kerk, Open Hofkerk en Karmelkerk zullen er mensen voorgaan. Met daarbij de muzikale ondersteuning op piano Oksana Polman en EDK.

In stilte zullen wij beginnen en in stilte zullen we de kerk verlaten. Mogen wij dit met vele samen gaan gedenken.

Lia Pieterse

GEEN 4 MEI-HERDENKINGSDIENST



De Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart heeft besloten de jaarlijkse 4 mei-herdenkingsdienst te laten vervallen. Deze oecumenische dienst werd altijd afwisselend in de Doopsgezinde kerk en Karmelkerk gehouden, voorafgaand aan de kranslegging op het Raadhuisplein. De veranderde vorm, duur en de aanvangstijd van de herdenkingsplechtigheid in het Gemeentehuis is de reden van dit besluit. Wel leggen afgevaardigden van de Raad van Kerken, gezamenlijk met Aalsmeer over Hoop, een bloemstuk bij het monument voor de gevallen namens alle Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken.

Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart

DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten, o.a. Pasen, de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met mij opnemen.

Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt.

Graag kom ik naar u toe.

Tel. 0297-34.56.83

e-mailadres: w.ernst@karmel.nl



Br. Wim Ernst



FILMCAFE

In het kader van 80 jaar vrijheid zijn er diverse activiteiten in Rijsenhout.

Eén ervan is een film op vrijdag 2 mei.

Aanvang 19.30 uur in de Ontmoetingskerk/dorpshuis.

Tijdens de 1e Wereldoorlog krijgen twee Britse soldaten een ogenscheinlijke onmogelijke opdracht. In een race tegen de klok moeten zij vijandelijk gebied binnendringen om een boodschap af te leveren die mogelijk zestienhonderd soldaten kan redden.

Toegang gratis. (Excl. consumpties)

DAUWTRAPPEN 2025

Op 29 mei Hemelvaartsdag gaan we weer dauwtrappen.

Er wordt voor deze ochtend een mooie wandeling uitgezet. Na het dauwtrappen, schuiven we gezamenlijk aan voor een verzorgd ontbijt.

Wandelt u mee, alleen ontbijten is ook mogelijk. We verzamelen om 06:45 uur bij de Karmelkerk.

Opgeven kan via de intekenlijst achter in kerk of karmeldenktank@gmail.com



Groeten Anne, Wim, Ria en René

NIEUWS VANUIT DE GEZAMENLIJKE COMMUNIE WERKROEP

Sinds vorig jaar bereiden we de kinderen van de basisschoolleeftijd voor op de eerste communie samen met Kudelstaart. Sinds dit jaar doet ook De Kwakel mee. Het programma en de gezinsvieringen verspreiden zich dan ook over meerdere locaties. We proberen dit goed te verdelen. Zo was vorig jaar de voorstelviering en de communie in Aalsmeer. Dit jaar zijn deze twee vieringen in Kudelstaart. Palmpasen en Goede Vrijdag waren vorig jaar in Kudelstaart; deze zijn dan dit jaar weer in Aalsmeer. Dit is geen weegschaal. We houden met veel zaken en verschillende

doelgroepen rekening en maken dan een haalbaar plan.



Op 16 februari hebben de communicanten zich voorgesteld aan de Parochianen van Aalsmeer en Kudelstaart. Vóór de viering was er, in de kerk in Kudelstaart, catechese en een leuke uitgebreide speurtocht door de kerk. Heel leerzaam voor kinderen en ouders.

De communicanten hebben, in de voorbereiding naar deze viering, een boom geknutseld. Al deze verschillende, mooi versierde bomen, hangen in de Sint Jan kerk. Na het openingsgebed hebben de communicanten zich, samen met hun familieleden, voorgesteld.



In de viering werd ingegaan op de vissers op het meer die door Jezus worden uitgezonden om 'Vissers van mensen te worden'. De communicanten zijn geroepen om zich aan te sluiten bij Jezus en daar hebben ze nu weer een stap mee gemaakt.

Mooi om te zien dat er ook goed meezongen werd met het koor. Hoe meer kinderen, hoe mooier het klinkt. Wie voelt zich nog meer geroepen om mee te zingen? Wees welkom!

Op 2 maart was de gezinsviering weer in Aalsmeer. Ditmaal met een groot kinderkoor. Wat klonk dat heerlijk! We hebben gelezen over de verloren zoon en wat een vreugde het geeft als je een ander vergeeft. VERGEVING! We hebben met de ouders en kinderen in de catechese na de viering daarover gesproken. Wat betekent dat? En hoe zie je dit terug in het dagelijks leven?



Na de catechese hebben we gegeten in het parochiehuis. Met een kort gebed door Darek voorafgaand aan de

gezamenlijke broodmaaltijd hebben de communicanten samen het brood gedeeld.

Dank aan alle hulp vanuit de werkgroep eerste communie en aan Maarten voor het samenstellen van de viering.



Op **5 maart** hebben we met de communicanten en kinderen van het kinderkoor met pastoor Darek de palmtakjes van vorig jaar verbrand. De as werd door de koster gezeefd en in de viering gemengd met wijwater en daarmee kon het askruisje op de voorhoeden getekend worden. De viering was dit jaar in

Kudelstaart, samen met de raad van elf van de Pretpeurders. Het kinderkoor werd aangevuld met een klein gelegenheidskoor. Samen met het pianospel van Alma hadden we een mooie muzikale omlijsting op de woensdagavond.

De volgende gezinsviering is Palmzondag (13 april) om 9:30u in Aalsmeer. Dan zullen we met Palmpasestokken in processie de kerk doorgaan, zegent de pastoor de nieuwe palmtakken en luisteren we naar het verhaal van Jezus die op een ezeltje in Jeruzalem aan kwam na zijn tocht door de woestijn.

Kom dan luisteren, bidden en meezingen in de kerk. We hopen u daar ook (weer) te zien.



Werkgroepen gezinsviering en communie

BEDEVAART BISDOM NAAR BANNEUX 2025

In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong meisje in Banneux.

Vanuit het bisdom Haarlem Amsterdam wordt een bedevaart georganiseerd naar deze plaats. Het is een geheel verzorgde busreis naar Banneux in België, met onderweg een koffie en lunch stop. In de Hospitaliteit zijn er één- en twee- en meer persoonskamers met eigen badkamer, er zijn ook rollators en rolstoelen aanwezig om te gebruiken en voldoende vrijwilligers om de rolstoelen te duwen. Er gaan altijd een arts, verpleegkundigen, helpenden en pastoraal werkers mee om te ondersteunen.

Naast de vieringen is er genoeg vrije tijd om gezellig koffie te drinken, een bezoekje aan een van de winkels te brengen, te eten met elkaar en 's avonds is er altijd een leuk programma in de eetzaal.

De reis is van 23 t/m 27 mei en van 5 t/m 9 september en kost alles inbegrepen € 350.

Er liggen folders achter in de kerk.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ellen van der Laan : 06 30 91 85 92

of email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com



PASSIE DOOR KUNST

Ook dit jaar organiseert Aalsmeer over Hoop weer een kunstexpositie onder de noemer "Passie door Kunst". Het thema dit jaar is: **"Aan tafel, samen zijn en delen"**. De werkgroep heeft n.a.v. dit thema een twintigtal Bijbelse verhalen en teksten gezocht die aan de kunstenaars worden meegegeven als inspiratie voor hun kunstwerk. Hier mogen ze de komende weken/maanden op "kauwen", waarna ze hun gedachten in een kunstwerk kunnen omzetten. Dat hoeft niet altijd een schilderij te zijn. Integendeel, graag zien we een grote variëteit aan kunstuitingen van beeldhouwen tot houtbewerken, keramiek tot fotografie, pentekenen tot graffiti en alles wat daar tussen zit. We proberen qua tijdstip aan te sluiten bij de Kunstroute in september. De exacte data en locatie melden we u in een volgend bericht. Heeft u interesse om mee te doen laat het ons weten en meld u via passiedoorkunst@gmail.com. (NB: Aalsmeer over Hoop is een samenwerkingsverband van zes Aalsmeerse kerken).



ROOMSE SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN.

Wij brengen u, de komende maanden, enige roomse spreekwoorden uit een oud boekje ter beschikking gesteld door een oud parochiaan.

DE KERK IN HET MIDDEN LATEN.

Zegt men als een discussie, een idee of een voorstel te ver gaat. Laten we redelijk, logisch zijn.

U MOET NIET TEGEN EEN KERKDEUR PLASSEN.

U moet iets respectabels niet respectloos benaderen door het te besmeuren of te irriteren. Een boeiende variant is: "Als je tegen een toog plast, droogt het nooit meer op".

ER ZIJN MEER VROUWEN DAN KERKEN.

Als een jongen of man het hoofd laat hangen omdat hij niet de juiste Eva kan krijgen.

HET AAN DE GROTE KLOK HANGEN.

Die hangt ook in de kerktoeren en zorgt wel dat haar stem ver reikt.

HIJ LIGT ONDER DE TOREN.

Hij is dood en begraven. Hij ligt op het kerkhof en dat lag vroeger naast de kerk en onder de toren.

HOOG VAN DE TOREN BLAZEN.

Fors uitpakken.

ZONDAGSE KLEREN.

De zondag was een dag om te vieren. Men ging naar de Heilige Mis met zijn beste kleren aan en die droeg men door de week niet Tenzij er iets bijzonders was en dat viel dan ogenblikkelijk op.

HET IS NIET IEDERE DAG ZONDAG EN KERMIS IN DE WEEK.

Geeft feilloos aan wat belangrijk is geweest voor onze voorouders. Bedoeld wordt te zeggen: ophouden met luieren, met feesten of met kalm aan doen en fluks aan de slag.

ZONDAGSWEER.

Bijzonder fijn weer. Feestelijk weer.



NvS

DANK



Dank jullie hartelijk, voor de mooie bloemen die ik namens de parochie heb ontvangen, na de operatie aan mijn voet. Inmiddels ben ik weer na tien weken, gipsvrij.

Ik heb nu een walker gekregen die ik minstens vier weken moet dragen, voor steun, om weer te leren lopen!!

Straks langzaam afbouwen in een aangepaste schoen, dus ik heb nog even te gaan, maar ga vooruit!!

Ook heel veel dank voor alle lieve kaarten/telefoontjes en appjes die ik van ieder heb gekregen, dat doet een mens goed!!

Hartelijke groeten, Ria Heemskerck.



Wat een verrassing een altaar bloemetje voor mij bij de operatie van mijn tweede heup! Het gaat allemaal heel goed en nogmaals dank! Ik hoop jullie snel weer te zien!

Hartelijke groeten van Ciska Verlaan



Wat een verrassing! Karmelparochie bedankt voor het altaarbloemetje wat ik heb gekregen.

Renske Kruisman



Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum. We werden blij verrast door Otto die ons een bloemetje kwam brengen. Hartelijk dank.

Groeten Jac en Jo van Aert

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Van 14 april tot 16 mei 2025 hopen onderstaande parochianen hun verjaardag te vieren.

14-apr	79 jaar	De heer L.A. Boerlage
14-apr	78 jaar	Mevr. G.A. Lenting van 't Kruis
16-apr	79 jaar	Mevr. G.J.M. Ammerlaan- Doeswijk
19-apr	75 jaar	De heer J.L.A. Waaijman
20-apr	81 jaar	De heer A.P.M. Baas
22-apr	86 jaar	Mevr. J.J.M. Kragtwijk- Koot
23-apr	87 jaar	Mevr. M.M.T. Hooijman- Melman
25-apr	87 jaar	Mevr. A.M.C. Commandeur- de Rooij
26-apr	78 jaar	Mevr. P.M. van der Kroon- van Scheppingen
5-mei	79 jaar	Mevr. A.J. Alderden- Zandbergen
9-mei	81 jaar	De heer C. Koning
10-mei	79 jaar	Mevr. H.M.A.M. Braat- Munsterman
14-mei	86 jaar	Mevr. M.H.A. Stokman- Bakker
16-mei	79 jaar	De heer C.J. van Weerdenburg



PAROCHIEAGENDA



Van 12 april tot en met 16 mei 2025

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 25 april 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering

VIERINGEN



O.L. Vrouw van de Berg Karmel

Palmzondag

za	12 apr	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
zo	13 apr	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv kinderkoor Familiezondag met Kudelstaart Riet Hoekman- van Geijlswijk, Thea Wijnen- Rootinck, Henk Janssen, Cor Bekker Nelly Steggerda- Tijssen, Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
			Intenties	
zo	13 apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	16 apr	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	16 apr	19.30	Lijnbaanker	Passieronde Lijnbaanker
do	17apr	16.30	Kloosterhof	Lijdensverhaal
do	17apr	19.00	Kudelstaart	Witte donderdag eucharistieviering In Kudelstaart. Voedsel-inzameling
vr	18apr	15.00	Karmelkerk	Kruisweg met kinderen en Kudelstaart
vr	18apr	17.30	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
vr	18apr	19.00	Kudelstaart	Goede vrijdagviering in Kudelstaart
vr	18apr	19.30	Karmelkerk	Oecumenische viering mmv. EDK
za	19apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka Zegening paasvoedsel
za	19apr	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
za	19apr	21.00	Kudelstaart	Paaswake



1^e PAASDAG

zo	20 apr	07.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
zo	20 apr	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering gezamenlijke viering met Kudelstaart mmv.Karmelkoor
			Intenties	Tonnie 't Hoen- Weterings, Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, Jo de Kruijf- Bus, Cees van der Laan Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- Daggers, Theo Zandvliet en Annemiek Zandvliet- Egging,
zo	20 apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
ma	21 apr	11.00	Uithoorn	2e PAASDAG
				Eucharistieviering in Uithoorn
ma	21 apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	26 apr		Kloosterhof	Geen viering

2^e zondag van Pasen

zo	27 apr	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv Klein koor
			Intenties	Frans Blommesteijn en Truus Blommesteijn-Gevers
zo	27 apr	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	3 mei	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

3^e zondag van Pasen

zo	4 mei	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv Karmelkoor
			Intenties	Thea Wijnen- Rootinck, Jo de Kruijf- Bus, Frits Blommestijn
zo	4mei	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	10mei	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

4^e zondag van Pasen

zo	11mei	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. klein koor
			Intenties	Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, Leo Doeswijk en Madieke
			<i>Jaargetij</i>	Tonnie 't Hoen- Weterings, Truus Blommesteijn- Gevers, Sina Harte- Bergkamp
zo	11mei	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

do	17 apr	19.00	Gezamenlijke Witte donderdagviering met Aalsmeer	Voedsel- inzameling
vr	18 apr	19.00	Gez. Goede vrijdagviering	Goede vrijdag
za	19 apr	21.00	Gez. Paaswake met Aalsmeer	
zo	27 apr	11.00	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	4 mei	11.00	Eucharistieviering	
zo	11 mei	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	13 apr	11.00	Eucharistieviering;	Palmzondag
vr	18 apr	15.00	Kruisweg met kinderen	Goede vrijdag
zo	20 apr	11.00	Gezamenlijke Paasochtdenviering	1 ^e Paasdag
ma	21 apr	11.00	Eucharistieviering	2 ^e Paasdag
zo	27 apr	11.00	Eucharistieviering	
zo	4 mei	11.00	Eucharistieviering	
zo	11 mei	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	13 apr	09.30	Woord en communieviering Voedsel-inzameling	Jeroen Hoekstra Palmzondag
vr	18 apr	15.00	Kruisweg Goede vrijdag	Elly van Rooden
zo	20 apr	09.30	Eucharistieviering	1 ^e Paasdag
zo	27 apr	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	4 mei	09.30	Eucharistieviering	
zo	11 mei	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	13 apr	09.30	Eucharistieviering	Palmzondag Elly van Rooden
do	17 apr	19.00	Gezamenlijke viering met Uithoorn/De Kwakel	Voedsel- inzameling
vr	18 apr	15.00	Kruisweg Goede vrijdag	Marino
vr	18 apr	19.00	Gez. Goede Vrijdagviering	Goede vrijdag
za	19 apr	21.00	Gezamenlijke Paaswake	
zo	20 apr	11.00	Gezamenlijke Paasochtdenviering	1 ^e Paasdag
ma	21 apr	09.30	Gezinsviering	Elly van Rooden
zo	27 apr	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	4 mei	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	11 mei	09.30	Eucharistieviering	



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

Waning
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

*Peter en Marian
Stokman VOF*

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

wijsheid Heerser luister
Kerk bouwlieden Hemels leeft heiligmaking Grondlegger Rechtmatige Eerste
alle Verheven
Kostbare HEER Grote
schepping Redder
echtgenoot smet hemel tussen
vorsten Christus
rechtvaardigheid onze Herder
Alfa Heilig Licht
leven Gods Waarheid Heiland
Lam Leeuw Omega Stam Laatste Wonderbare verachting Stralende
Deur Verzoening eeuwige Enige koningen hemelse held
Beeld Mensenzoon aarde redding Hoeksteen Betrouwbare
Allerhoogste wijnstok Uiterste geloof steen
Woord Brood Heil David
Joden machten Betrouwbaar raadsman Ende steen
Apostel Israël volken Heilige
Schepper koning telg kracht
Juda Hoofd Vorst deelt
Bron Rots weggeworpen Goede
doden verlossing Opstanding
zonden
Hoop Ware Nieuw Hogepriester
bescherming nieuw morgenster
Eerstgeborene Bemiddelaar verbond
Getuige wereld Verlosser vol geeft Vader
Trouw Hoogste Almachtige gebrek
Amen Hoorn Weg Goddelijke verlicht Erfgenaam
Adam mensen Trouw
Levende Bereider
eeuwen

